



PAROCHIE NIEUWS St. PANCRATIUS

29 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2017

Grenzen of muren?

Misschien gaat u nog weg? Of bent u net terug? In deze zomermaanden gaan veel mensen op vakantie; vaak over de grens naar een ander land. Het begrip 'grens' is voor mijn gevoel een groot item dat mensen vandaag de dag bezig houdt. Grenzen zijn toch nodig? Iedereen heeft een persoonlijke grens. En van de ander wordt verwacht dat hij of zij die grens respecteert en er niet over heen gaat. Je verliest je vrijheid als iemand bij jou over de grens gaat. Een

zeer complex en gevoelige discussie is de hele vluchtelingenproblematiek. Mensen komen over de grens heen, naar ons, en veel mensen voelen dat hun vrijheid op het spel staat. Sowieso is er de complexiteit van culturen en religies die bij elkaar komen waardoor grenzen vervaagd zijn; er zijn populistische politici die daar handig misbruik van maken. Waar gaat het fout?

Misschien gaat het fout doordat we van grenzen, muren willen maken. Nogmaals, grenzen zijn op zich niet verkeerd; door grenzen om religies, culturen, groepen mensen heen creëren we een gevoel van bescherming en behoud van identiteit. Maar zodra we mensen als personen uitsluiten, bouwen we muren om elkaar heen. Het wordt tijd dat we leren de muren af te breken en mensen te ontmoeten en elkaars religie, afkomst en cultuur te respecteren en te waarderen met hun eigenheid en identiteit. Op die manier maken we van grenzen geen muren, maar bouwen we bruggen die leiden tot dialoog, ontmoeting, van elkaar leren en samen bouwen aan een gemeenschappelijk doel: vrede!!

Door bruggen te bouwen ontdekken we dat we allemaal één ding gemeen hebben: dat, achter alle culturele en religieuze verschillen, we allemaal behoren tot één grote familie der mensen. Als we elkaar tegemoet treden met open armen, met respect, met het besef dat we allemaal een kind van God zijn en dat de ene mens niet beter is dan de ander; dan bouwen we aan een nieuwe wereld waar meer vrede is. Als christenen mogen we vertrekken vanuit Gods visie op de mensheid. Het is God zelf die begonnen is met de grens te overbruggen! Hij heeft zijn Zoon gezonden om ons te openbaren dat we Gods kinderen zijn! Het is onze opdracht om grenzen te overbruggen tussen mensen en te werken aan een beetje meer vrede.

Kapelaan Rick Blom.

Zomerrooster!

In het vorig parochieblad kwam dit uitgebreid naar voren, voorzien met rooster waarin deze veranderingen vermeld werden. Voor de maand augustus geldt dat de 10 uur Mis in de St. Pancratius op de zondagen 6 en 13 augustus naar 9 uur gaat. De 11.30 uur Mis blijft staan.

Veel feestelijke data!

We zitten nog volop in de vakantie en misschien hebt u er nog geen behoefte aan om verder vooruit te kijken... maar er komen zoveel feestelijke data aan, dat het misschien toch al handig is om wat overzicht te hebben.

- **Zondag 10 september** 11.15 uur: 100 jaar parochie St. Joseph Heerlerbaan. Als onderdeel van het hele feestjaar zal een plechtige H. Mis worden gevierd door verschillende priesters die met de parochie zijn verbonden. Ook zal mgr. Wiertz, bisschop van Roermond en eerder deken van het dekenaat Heerlen, aanwezig zijn.
- **Zondag 24 september** 10.30 uur: 40 jaar parochie St. Andreas Heerlerbaan, gevierd met een feestelijke H. Mis.
- **Zondag 1 oktober** 11.30 uur: feestelijke H. Mis bgv het 25-jarig priesterjubileum van deken Bouman en zijn 50^e verjaardag, die hij dan hoopt te vieren.
- **Zondag 15 oktober** 10.00 uur: feestelijke H. Mis bgv 100 jaar parochie Molenberg.
- Overigens: op deze zelfde dag neemt dominee van Es afscheid van Heerlen.
- **Zondag 22 oktober**: na de Mis van 11.30 uur in de Pancatiuskerk, in aanwezigheid van onze bisschop en oud-pastoordeken mgr. Wiertz, zal een beeldje van de H. Jakobus worden gezegend en worden geplaatst.

15 september concert SELA

Op vrijdag 15 september zal SELA een concert verzorgen in één van onze kerken. Eerst was dit concert voorzien in de Pancratiuskerk, maar gezien een gelijktijdig concert op het plein zal het concert nu waarschijnlijk plaatsvinden in de Martinuskerk in Welten.

SELA is ontstaan vanuit protestantse achtergrond; men componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentoe ervoor gekozen om ook meer naar de "randen" te gaan, zodat men zich ook in Heerlen heeft aangediend. In totaal zijn er 16 concerten, waarvan er 3 al zijn uitverkocht.

Voor meer info, demo's en kaarten zie www.sela.nl.

Parochie St. Pancratius Heerlen, financieel overzicht 2014-2016

in €, 2014 en 2015 afgerond op € 100,-

Inkomsten	2016	2015	2014
Kerkbijdragen	47.393	42.700	51.700
Collectes	31.240	26.700	37.000
Kaarsengeld/ offerblok	15.179	14.800	17.900
HH Missen	21.615	21.800	27.100
Rente	193	1.200	1.500
Incidentele inkomsten / giften	28.393	14.200	30.800
Exploitatie tekort	10.739	40.000	25.500
Totalen	154.752	161.400	191.500

Uitgaven

Onderhoud gebouwen <i>(incl. energiekosten, verzekeringen en gemeentelijke belastingen)</i>	37.092	40.700	54.100
Kosten eredienst, pastorale activiteiten en beheerskosten <i>(liturgische benodigdheden, koren, kersversiering, gewaden, parochieblad, telefoon, administratie, vergaderingen en abonnementen)</i>	35.301	37.700	38.100
Verplichte en vrijwillige bijdragen <i>(afdrachten Bisdom en dekenaat)</i>	18.822	17.600	26.600
Salarissen, pensioenpremie en sociale lasten <i>(bedienaren en overige medewerkers)</i>	63.537	65.400	72.700
Totalen	154.752	161.400	191.500

Toelichting:

We gaan de goede kant op! Uit de cijfers blijkt duidelijk, dat we na de "val" van 2014-2015 weer aan het oprabbelen zijn, helaas qua inkomsten nog niet tot het oude niveau. Zowel de kerkbijdragen als de collectes zijn behoorlijk gestegen, zowel kaarsengeld als HH. Missen bleven op hetzelfde niveau als 2016.

Aan de uitgavenkant zien we, dat de bezuinigingen voorzichtig vruchten beginnen af te werpen. Maar daarbij is te zeggen, dat veel bezuinigingen (zoals het sluiten van het parochiekantoor) pas in 2017 financieel door zullen werken.

Voorzichtigheid is ook geboden: de post incidentele inkomsten/giften bestaat grotendeels uit een ontvangen legaat. Dit is eenmalig een mooie duw in de rug, maar niet iets waar we jaarlijks op kunnen rekenen.

In elk geval geven deze cijfers weer moed: als we samen aan de kar blijven trekken, moet het lukken om op termijn weer tot een sluitende begroting te komen. Het Bisdom Roermond heeft onze inspanningen ook gezien en gewaardeerd en ons in juni 2017 (dus niet zichtbaar in deze cijfers) een relevant bedrag aan openstaande schulden kwijtgescholden, zodat ook onze vermogenspositie er weer wat rooskleuriger voorstaat.

Laten we samen de schouders onder onze geloofsgemeenschap zetten!

Lokatiebestuur parochie St. Pancratius

Kroedwusjwandeling

Nogmaals maken we eenieder attent op onze jaarlijkse kroedwusjwandeling! De eigenlijke dag waarop de bos met 7 kruiden wordt gezegend is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. Maar op zaterdag 12 augustus verzamelen we ons bij de St. Josephkerk om 11 uur in de Ontmoetingsruimte. Hoewel deze kerk in Heerlerbaan ligt, is deze activiteit nadrukkelijk een activiteit voor iedereen! Leden van het IVN vertellen ons meer over deze traditie zij begeleiden ons tijdens de wandeling om de juiste kruiden te plukken. We starten dan iets na 11 en zullen ongeveer een uur wandelen. In het Imstenraderbos is een aantal jaar geleden een boskappelletje in ere hersteld. Daar zullen de kroedwusj worden gezegend. Na afloop komen we weer samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellige nazit met een kop koffie/thee.

Zaterdag 29 juli

H. Marta

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 30 juli

**Zeventiende Zondag door
het jaar**

1^e Lezing: 1 Kon. 3, 5+7-12

Evangelie: Mt. 13, 44-46 (A)

Preek: Deken Bouman

**10.00 uur Gregoriaans
samenzang**

Marlène Schunck-te Loo (jrd.);

Hub Hamers vwg verjaardag;

Alfons Graff; Harrie Henderix

vwg verjaardag

11.30 uur Samenzang

Ouders van Nierop-Visschers

(jrd.); Marie-José Florie-Wolf

(jrd.); Mevr. J. H. Stijns (jrd.);

Annie Bertholet-Van Weersch

Maandag 31 juli

H. Ignatius van Loyola,

priester

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 1 augustus

H. Alfonsus Maria

de'Liguori, bisschop en

kerkeraar

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 2 augustus

Woensdag in week 17

09.00 uur H. Mis

Donderdag 3 augustus

Donderdag in week 17

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 4 augustus

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

H. Johannes Maria Vianney

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers

Zaterdag 5 augustus

Zaterdag in week 17

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 6 augustus

**Gedaanteverandering van
de Heer**

1^e Lezing: Dan. 7, 9-10. 13-14

(A 227/IV 71)

Evangelie: Mt. 17, 1-9 (A

229/IV 73)

Preek: Deken Bouman

09.00 uur Leesmis

Alfons Graff; Ernest Lempers;
Mia Pelzer-Hoffmann

11.30 uur Samenzang

H. Mis

Maandag 7 augustus

Maandag in week 18

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 8 augustus

H. Dominicus, priester

09.00 uur Wiel Leenders

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 9 augustus

H. Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein)

09.00 uur H. Mis

Donderdag 10 augustus

H. Laurentius, diaken en
martelaar

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 11 augustus

H. Clara, maagd

09.00 uur H. Mis

Zaterdag 12 augustus

Zaterdag in week 18

Theresiakapel

10.00 uur Mia Pelzer; Uit
dankbaarheid vwg een
verjaardag

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 13 augustus

**Negentiende Zondag door
het jaar**

1^e Lezing: 1 Kon. 19, 9a+11-
13a

Evangelie: Mt. 14, 22-33 (A)

Preek: Kapelaan Blom

09.00 uur Leesmis

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Peter Hupperetz (zesw.d.);

Harry Hol (zesw.d.); Overl.

v.d. fam. Teunissen

Ieder zijn wens,
ieder zijn uitvaart

uitvaartbureau
Penders
& Partners

T +31 45 5740810
24/7 te bereiken
www.uitvaartbureau.nl

Maandag 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe,
priester en martelaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Heerlens
Bruidskoor
Echtp. Reuters-Canisius en
zonen
Geen aanbidding!

Woensdag 16 augustus
Woensdag in week 19
09.00 uur H. Mis

Donderdag 17 augustus
Donderdag in week 19
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 18 augustus
Vrijdag in week 19
09.00 uur Wiel Bosch (jrd.)

Zaterdag 19 augustus
Zaterdag in week 19

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 20 augustus
Twintigste Zondag door het
jaar

1^e Lezing: Jes. 56, 1+6-7
Evangelie: Mt. 15, 21-28 (A)
Preek: Kapelaan Blom

10.00 uur Schola Cantorum
Emile en Claire Luijten-
Winnekes; Alfons Graff

11.30 uur Samenzang
Harry Brosky (zesw.d.);
Antoon Bosch (1^{ste} jrd.); Cor
Koster (4^{de} jrd.), Louky en
fam.; Mia Verhaegh-Scheeren;
Wim Valkenburg

Maandag 21 augustus
H. Pius X, paus
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 22 augustus
H. Maagd Maria, Koningin
10.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 23 augustus
Woensdag in week 20
09.00 uur H. Mis

Donderdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
09.00 uur Frans Cremers;
Wiel Leenders

Vrijdag 25 augustus
Vrijdag in week 20
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 26 augustus

Zaterdag in week 20

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ans Schiffers (jrd.)

Zondag 27 augustus

Een-en-Twintigste Zondag door het jaar

1^e Lezing: Jes. 22, 29-23

Evangelie: Mt. 16, 13-20 (A)

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaans samenzang

Alfons Graff; Pater Eugène

Quanjel S.C.J.; Uit

dankbaarheid van het dek.

Kerkkoor St. Caecilia; Ria

Gielgens-van Heumen en Willy

Gielgens; Ben Steverink

11.30 uur Samenzang

Albert Nacken (jrd.)

Maandag 28 augustus

H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 29 augustus

Marteldood van H.

Johannes de Doper

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 augustus

Woensdag in week 21

09.00 uur H. Mis

Donderdag 31 augustus

Donderdag in week 21

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 1 september

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers

Zaterdag 2 september

Zaterdag in week 21

Theresiakapel

10.00 uur Claar Theunissen

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Gielgens-van Heumen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 2 september t/m 30 september 2017: DINSDAG 22 AUGUSTUS

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

11-07-2017 Harry Brosky, 81 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GEHUWD:

01-07-2017 Nicole Raven en Tom van Nispen



Monuta Lindeman is **24 uur per dag** bereikbaar op **045 531 31 97**. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Schifferheidestraat 7 te Kerkrade, Stationsplein 67 te Landgraaf of op www.monuta.nl



Warm, informeel en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen te bespreken. Wij denken graag met u mee.



Monuta 
De steun bij iedere uitvaart.



Vrouwenraets Uitvaartzorg

Vakkundig en Vertrouwd. Voor uw **verzorgde** uitvaart. Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak. Wij staan voor u klaar. Ook als u elders verzekerd bent!
Tel. 045-2058509 / 06-27656206

Vrouwenraets
uitvaartzorg

Kantoor:
Schaesbergerweg 46
6415 AH Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.deuitvaartzaak.nl
info@deuitvaartzaak.nl
info@vrouwenraets-uitvaartzorg.nl

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: "Dienst Pancratius gemist"!

<i>Afscheid in huiselijke sfeer</i>	Post Uitvaartzorg
Afscheidskamer: Kruisstraat 16 6411 BT Heerlen	persoonlijk en stijlvol
045 - 542 99 88	
www.postuitvaartzorg.nl	

Dekenale Kerkkoor St. Caecilia 1848-2017

Afscheid met lof en eer aan God.

Er was een laatste algemene ledenvergadering op 12 mei 2017 waarbij, na uitleg van het bestuur, met algemene stemmen werd besloten tot opheffing van het gemengd koor Sint Caecilia. Geen gemakkelijk besluit, maar onvermijdelijk. Doorgaan is geen optie.

Het Caeciliakoor, opgericht 15 maart 1848 heeft een lange, rijke traditie. Het verzorgde trouw de kerkelijke gezangen op de hoogfeestdagen en een keer per maand op zondag onder leiding van verschillende dirigenten, organisten en onder verschillende dekens gedurende die lange periode.

Het besluit stemde wel tot weemoed, ook bij dirigent Jaap Dekker en organist Jo Louppen, want het waren toch goede tijden die zangers en zangeressen met elkaar hebben meegemaakt. Waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. Waar ook van velen afscheid is genomen.

Er kwam een laatste repetitie op vrijdagavond, waarbij dirigent Jaap Dekker alle zangers uitnodigde voor een rondje. En dan die laatste keer zingen op zondag 9 juli om 10 uur. Het zou de laatste zondag voor de vakantie zijn geweest voor het koor, nu de allerlaatste keer.

Maar Jaap Dekker had zich voorgenomen die laatste keer nog eens flink "uit te halen". Hij zocht voor deze speciale zondag niet enkel gezangen uit die, oneerbiedig gezegd, "highlights" zijn voor het koor, maar die tevens jubelend spreken van lof en eer voor God.

Wat mooi als je op deze wijze kunt afsluiten! De zangers waren het, zo te horen, met deze keuze helemaal eens. Aan het einde van de mis kregen de koorleden van het kerkbestuur ieder een zonnebloem als dank-je-wel. Een mooie geste.

Na zo'n belevenis, toch best emotioneel, ga je natuurlijk niet linea recta naar huis. Het bestuur van het koor trakteerde na de mis op koffie met vla en een glaasje om samen nog een keer na te praten. Overheersend gevoel: het is goed zo, jammer dat wel.

Blijft voor deken Bouman en parochie dankbaarheid voor deze jarenlange inzet hetgeen te horen was aan het langdurig applaus aan het einde van de laatste hoogmis voor ons Caeciliakoor.

Deken Bouman

Rondleidingen in de Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is onze kerk van 13:00 tot 16:00 vrij toegankelijk voor bezoekers. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om zonder enige kosten (een gift mag altijd) hun enthousiasme en hun vakkennis over de Pancratius met iedereen te delen. Als u een paar minuten heeft of een enkele specifieke vraag, dan is dat prima; wilt u een uitgebreidere rondleiding, dan kan dat ook. Geeft u zelf aan wat u van hen verwacht!



MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630

E-mail: info@moonen-wanders.nl

Website: www.moonen-wanders.nl

MANDERSINTERIEURS

*vloerbedekking *laminaat

*zonwering

Willemstraat 101-103 HEERLEN

e-mail: e.manders1@hetnet.nl

telefoon: 045-5720618

Bedevaart naar Banneux

Op zaterdag 19 augustus 2017 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart met de bus. Het thema van deze dag is: "Merci!, Merci! Dankbaar leven." Aanmelden kan tot 15 juli 2017 bij het "Huis voor de Pelgrim" Maastricht. Telefoon 043-3215715 Mail: info@huisvoordepelgrim.nl. Geef bij opgave uw naam, volledig adres en telefoonnummer op. Kosten zijn € 23,00 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 11,00.

S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van: "Maria Legioen" en van uw naam, adres en telefoonnummer. Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

Het Legioen van Maria; Bisdom Roermond

Bedevaart naar Kevelaer

Op dinsdag 26 augustus gaan we weer met onze parochies naar Kevelaer! U kunt zich opgeven bij uw parochie, bij het secretariaat. Geef bij opgave uw gegevens door; zo kunnen we u laten weten welke opstapplaatsen er zullen zijn en hoe laat we in de ochtend vertrekken. Kosten zullen ook dit jaar weer 17,50 zijn.

Walk of Peace

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.

In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september a.s. Mensen vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt een wandeling met gesprekken en verhalen die ons met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen). De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. Het thema van de Vredesweek 2017 is: 'de kracht van verbeelding'.

Met vriendelijke groeten,
mede namens Ans Houben, voorzitter van het Missionair Overleg
Heerlen
*Harrie Winteraeken, voorzitter Heerlen Mondiaal en het
Vredesplatform Heerlen*

De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door de
landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website:
<https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/> •
Promotiefilmpje Walk of Peace: <https://youtu.be/JtFZOWcKgKw> •

Naslagwerk over historische begraafplaats Heerlen brengt lokale geschiedenis in beeld

Als hij eens geen rondleidingen door de binnenstad of over de
begraafplaats aan de Akerstraat geeft is Heerlenaar Jan Teunissen
veelvuldig te vinden in het archief van Heerlen. Speuren en naslaan
hoe de zaken daadwerkelijk zaten levert zijn nieuwe boek over de
historische begraafplaats aan de Akerstraat op. Een duimendik
naslagwerk dat de lokale geschiedenis van Heerlen -en vele
Heerlenaren- met tekst en beeld inzichtelijk maakt en daarmee deze
fraaie parkachtige laatste rustplaats als het
ware tot leven brengt.

Maar liefst 256 pagina's in A4 formaat, in
een zeer beperkte eerste oplage van 100
exemplaren, kwamen onlangs van de
drukker. Fraai voorzien met vele foto's en
heel veel achtergrondverhalen over de vele
Heerlenaren die op de Akerstraat hun
laatste rustplaats vonden neemt kwieke
tachtiger Jan Teunissen eenieder bij de
hand en voert hen door de geschiedenis van
onze stad.

De boeken zijn te koop voor € 25 op de
volgende plaatsen:

Balie Rijckheydt (Thermen museum) Coriovallumstraat Heerlen,
tijdens de openingstijden van het museum of Jan Teunissen, Burg. de
Hesselleplein 29 Heerlen, tel. 045 571 28 55 of na email
janteunissen@home.nl



Parochiepriesters

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
(Tel.: 045-571 3682, deken@pancratiusheerlen.nl, twitter: @DekenHeerlen)

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2
(Tel.: 045-542 6767 of mob. 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com)

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of
Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius
Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80
t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St.
Pancratius
Telefoon: 571 36 82

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.

E-mailadres:

secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com