



PAROCHIE NIEUWS St. PANCRATIUS

29 SEPTEMBER T/M 27 OKTOBER 2018

Klein Lourdes in Heerlen!

Wie ooit in Lourdes is geweest, heeft een onuitwisbare indruk meegenomen. De vele zieken, de sfeer van gebed, de lichtprocessie van de kaarsen... elementen, die voor altijd een plaats hebben in je hart.

Wie "Klein-Lourdes" wil beleven, is **12, 13 en 14 oktober** van harte welkom op de Molenberg in de kerk aan de Gerard Bruningstraat 4.

De kerk is in dit “Lourdes-Triduüm” versierd met een speciale Mariagrot; we bidden en zingen op voorspraak van Maria; we sluiten elke mis af met een kaarsprocessie door de kerk. Thema van het triduüm is gelijk aan het thema van Lourdes van 2018: “Doe alles wat Hij u zeggen zal” (Joh. 2, 5) .

Vrijdag 12 oktober 19.00 uur zal Kapelaan Patrick Lipsch (afkomstig uit de parochie) celebrant zijn tijdens de Mis en zal het Gezinskoor Heugem zorgen voor de muzikale omlijsting van de viering.

Op zaterdag 13 oktober 19:00 uur zal pastoor Wim Miltenburg (oud-pastoor Molenberg) onze kerk komen bezoeken en zal het Familiekoor Young Spirit zingen.

Op zondagochtend 10:00 uur tenslotte zal mgr. Everard de Jong (hulpbisschop van het bisdom Roermond) de celebrant zijn met muzikale verzorging door het koor New Generation.

Voor de Mis bent u telkens ook in de gelegenheid om uw intentie voor de grot neer te leggen, zodat we die in gezamenlijkheid in de handen van Maria neer kunnen leggen.

Graag nodigen we u uit om met ons mee te komen vieren ter ere van Maria!

Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting – 17 oktober

17 oktober is de werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting. Op tal van plaatsen zijn er dan activiteiten rond het thema armoede. In Heerlen is de organisatie in handen van de lokale groep van ATD Vierde Wereld, dit jaar in samenwerking met de Andreasparochie.

Op woensdag 17 oktober is er om 18.00 uur een solidariteitsmaaltijd (inloop vanaf 17.30 uur). De kosten van de maaltijd bedragen – naar draagkracht – tussen de € 2,50 en € 7,50. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 10 oktober. Als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: zuidlimburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 542 01 79 (Joke de Munter), 045 - 888 61 98 (Jozé Kersten).

In het weekend van 20 en 21 oktober zullen de vieringen in de Andreaskerk in het teken staan van de armoededag. Zaterdag om 18.00 uur en zondag om 10.30 uur. Op zondag kunt u de mensen van ATD ontmoeten bij een kopje koffie of thee en gebak. Er is dan tevens een informatiestand met boeken en kaarten.

“Geloofd u ook in een wereld zonder armoede en uitsluiting?” Laten we elkaar ontmoeten en laten we vooral luisteren naar de mensen die in armoede leven, zodat hun recht wordt aangedaan. Dat is dit jaar het thema van de wereldarmoededag.

U bent van harte welkom bij zowel de maaltijd als in de vieringen.

Wie komt deze dames helpen?

Ik kerk nu al een hele tijd in de Pancratiuskerk en wat mij daar in het begin opviel was dat deze kerk er altijd netjes en verzorgd uitziet, zelfs als het regent of sneeuwt. Daarom was ik benieuwd naar deze schoonmaakgroep, die elke vrijdag na de ochtendmis aan de slag gaat. Blijkt dat deze groep uit 3 oudere dames bestaat. Ik vind dat we dit niet op ons kunnen laten zitten! Daarom deze noodroep: Wie komt deze dames helpen?

Anita van den Berg, parochiekatechiste

Paul van Loo zingt in de Theresiakapel op 29 september

In de kapel aan de Putgraaf in Heerlen wordt ook dit jaar in de maand september een noveen gehouden. Tijdens deze 9-daagse noveen, vanaf 22 september om 10 uur, bidden wij een bijzonder gebed tot God uit o.a. dankbaarheid op voorspraak van de Heilige Theresia van Lisieux.

Op de slotdag zaterdag 29 sept. a.s. verzorgt Paul van Lo wederom een concert van welbekende en sfeervolle liedjes uit zijn repertoire, aansluitend aan de H. Mis van 10.00 uur, waarbij een kopje koffie aangeboden wordt. Paul heeft aangeboden belangeloos op te treden.

Een vrije gave is welkom en zal worden bestemd voor het onderhoud en in stand houden van de kapel.

Bestuur Stichting Theresiakapel Putgraaf

Zaterdag 29 september
HH. Michaël, Gabriël en
Rafaël, aartsengelen

Theresiakapel
10.00 uur Claar Theunissen

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis



Ieder zijn wens,
ieder zijn uitvaart

uitvaartbureau
Penders
& Partners

T +31 45 5740810
24/7 te bereiken
www.uitvaartbureau.nl

Zondag 30 september
Zes- en Twintigste Zondag
door het jaar
1e Lezing: Num. 11, 25-29

Evangelie: Mc. 9, 38-
43+45+47-48 (B)
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Alfons Graff

11.30 uur GKZ St. Caecilia
Nieuwenhagen
Fam. Pasmans-Kerckhoffs
(jrd.); Ouders Kohl van de
kinderen; Mevr. H. Janssen-
Koenen; Overl. ouders Sjef
Reumkens en Elly Reumkens-
Robertz en overl. v.d. fam.
Robertz-Meijer

Maandag 1 oktober
H. Teresia van het Kind
Jezus, maagd en
kerklerares
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 2 oktober
HH. Engelbewaarders
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 3 oktober
Woensdag in week 26
09.00 uur H. Mis

Donderdag 4 oktober
H. Franciscus van Assisi
09.00 uur Frans Cremers

Vrijdag 5 oktober
Vrijdag in week 26
09.00 uur Echtp. Janssen-
Cremers; Theo Boumans

Zaterdag 6 oktober

Zaterdag in week 26

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Frans van Loo en Jeanne

Bänziger (jrd.); Ouders

Constant Jongen en Mien

Jongen-Dahmen

Zondag 7 oktober

Zeven-en Twintigste

Zondag door het jaar

1e Lezing: Gen. 2, 18-24

Evangelie: Mc. 10, 2-11 (B)

Preek: Prof. Rohling

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang

Overl. ouders Fijnaut-Eggen

(jrd.); Echtp. Pasmans-

Vaessen (jrd.); Ernest

Lempers; Alfons Graff

11.30 uur Capella Droejba

Ouders Frantzen-Denis en

ouders Dohmen-Haan (jrd.);

Sjef Quaedvlieg ter

nagedachtenis; Ed Flint

Maandag 8 oktober

Maandag in week 27

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 9 oktober

Dinsdag in week 27

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 10 oktober

Woensdag in week 27

09.00 uur H. Mis

Donderdag 11 oktober

Donderdag in week 27

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 12 oktober

Vrijdag in week 27

09.00 uur H. Mis

Zaterdag 13 oktober

Zaterdag in week 27

Theresiakapel

10.00 uur Lucie Cuijpers

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 14 oktober

Acht-en Twintigste Zondag

door het jaar

1e Lezing: Wijsh. 7, 7-11

Evangelie: Mc. 10, 17-27 (B)

Preek: Prof. Rohling

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang met Cécile

Prakken Dwarsfluit

Trees Kohl; Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

H. Mis

Maandag 15 oktober

H. Teresia van het Kind

**Jezus, maagd en
kerklerares**

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 16 oktober

Dinsdag in week 28

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 17 oktober

**H. Ignatius van Antiochië,
bisschop en martelaar**

09.00 uur Jean Prakken

Donderdag 18 oktober

H. Lucas, evangelist

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 19 oktober

Vrijdag in week 28

09.00 uur Theo Boumans

Zaterdag 20 oktober

Zaterdag in week 28

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenbergh

H. Mis

Zondag 21 oktober

Negen-en Twintigste

Zondag door het jaar

1e Lezing: Jes. 53, 10-11

Evangelie: Mc. 10, 42-45 (B)

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Jo Leers (zesw.d.)

Maandag 22 oktober

Maandag in week 29

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 23 oktober

Dinsdag in week 29

09.00 uur Wiel Leenders

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 24 oktober

Woensdag in week 29

09.00 uur Frans Cremers

Donderdag 25 oktober

Donderdag in week 29

09.00 uur Theo Boumans;

Wim Valkenburg

Vrijdag 26 oktober

Vrijdag in week 29

09.00 uur H. Mis

Zaterdag 27 oktober

Zaterdag in week 29

Theresiakapel

10.00 uur Gerard Ruiters;
Hans Doppler en George
Verlinden

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 27 oktober t/m 8 december 2018: DINSdag 16 OKTOBER 2018

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

16-09-2018 Jos Koken, 66 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

08-09-2018 Jolie Rooyackers

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK GETROUWD:

01-09-2018 Rik Frusch en Iris Wijnen

Van Wereldierendag naar Dag van de Schepping Oecumenische viering op 4 oktober

Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot wereldierendag. Het werd een dag waarbij allerlei huisdieren "in het zonnetje" werden gezet. Zo mochten bijvoorbeeld leerlingen in veel basisscholen hun huisdier mee naar school nemen om deze daar trots aan meester of juffrouw en hun klasgenootjes te tonen. Niet elke onderwijskracht was daar mogelijk altijd gelukkig mee. Thuis kregen ze op 'hun' feestdag nog wat extra lekkernijen. Franciscus noemde echter niet alleen de dieren zijn broers en zusters, nee de hele schepping was voor hem "heilig". De schepping die tegenwoordig bedreigd worden. Denk alleen maar aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Goed om daarom meer aandacht aan de schepping te schenken en samen na te denken hoe we "moeder aarde" behouden houden voor onze kinderen en kleinkinderen. Franciscus kan ons daarin de weg wijzen. De samenwerkende

christelijke kerken in Parkstad Heerlen, verenigd in de Raad van Kerken, willen dit jaar door middel van een oecumenische viering in de kerk aan het Templesplein in Heerlen oproepen meer zorg te dragen voor de Schepping. Het Zonnelied (het lied van de schepping) van Franciscus van Assisi vormt het hart van de viering.

De viering wordt gehouden op **4 oktober** in de protestantse kerk aan het **Templesplein in Heerlen** en de dienst begint om 19.00u. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zondagmiddag 28 oktober aanstaande: rondleiding over historische stadsbegraafplaats Akerstraat (Heerlen centrum)

De historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat opende in 1820 en was tot kort daarvoor een stuk weiland buiten het toenmalige dorp Heerlen.

Deze bijzondere stadsbegraafplaats aan de Akerstraat kent inmiddels regelmatige rondleidingen, en diverse jaarlijks terugkerende activiteiten en is, mede vandaar, uit een jarenlange betrekkelijke 'rust' ontwaakt en 'afgestoft'. Er valt heel wat te zien en vandaar ook heel wat over te vertellen.

Door en door Heerlenkenner Jan Teunissen, neemt u op zondagmiddag 28 oktober aanstaande -van 14 tot ca. 16 uur- mee op een zeer interessante wandeling over deze historische stadsbegraafplaats aan de rand van hartje Heerlen, dit in verband met de komende dagen van Allerheiligen en Allerzielen.

Niet alleen komen tijdens deze rondleiding verhalen over gevallen tijdens oorlogsgeweld aan de orde (herkenbaar aan de rood, wit blauwe afgeknotte Pyramides). Zeer zeker zullen ook de Gedachteniskapel, de grafkapel van de barones, het Belgisch oorlogsmonument van WO -I- en een bezichtiging van de grafkelder van generaal de Ceva bezocht worden. Ook bij het monument voor de doodgeboren kinderen en de Joodse begraafplaats wordt, dat spreekt voor zich, stilgestaan.

Bovendien passeren de vele Heerlenaren die bijdroegen aan het huidige Heerlen (en hun laatste rustplaats op de Akerstraat vonden) zeer zeker 'de revue'. U bent, samen met familie, vrienden en

bekenden (en alle andere geïnteresseerden) van harte welkom om deel te nemen aan deze kosteloze rondleiding. De start vindt, op zondagmiddag 28 oktober aanstaande, stipt om 14 uur plaats bij de hoofdingang aan de Akerstraat. De rondleiding gaat door onder alle weersomstandigheden, en is zoals altijd gratis.

Jan Teunissen janteunissen@home.nl

<i>Afscheid in huiselijke sfeer</i>	Post Uitvaartzorg
Afscheidskamer: Kruisstraat 16 6411 BT Heerlen	persoonlijk en stijlvol
045 - 542 99 88	
www.postuitvaartzorg.nl	

Een nieuwe aanpak van de Parochies Heerlen Zuid: Interessante achtergronden en inzichten over de zondag lezingen uit de Bijbel en de verhalen van de Bijbel!

Volgende data zijn: Vrijdag 12 oktober, vrijdag 16 november en vrijdag 21 december.

Start is steeds om 14.00 uur starten we en eindigen rond 15.30 uur.

Iedereen is van Harte Welkom! Voor koffie wordt verzorgd
Toegang gratis.

Waar: Parochiekantoor st Joseph, Dr. CL Meulenmanstraat 1, 6418 PC Heerlen, gelegen naast de St. Josephkerk. U hoeft niet via de trap langs de kerk naar de kelder/ ontmoetingsruimte te gaan.

Personen die niet zelfstandig in de gelegenheid zijn om naar het parochiekantoor kunnen komen worden bij tijdige aanmelding 14 dagen van te voren gratis opgehaald en ook weer na afloop thuis gebracht.

Aanmelding is gewenst :Telefonisch op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Tel nr. 045 541 38 96 of per E mail: secretariaat@rksintjoseph.nl.

Doet U ook mee? Tot ziens, Diaken Renckens



Vrouenraets Uitvaartzorg

Vakkundig en Vertrouwd. Voor uw **verzorgde** uitvaart.
Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een
vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.
Wij staan voor u klaar. Ook als u elders verzekerd bent!
Tel. 045-2058509 / 06-27656206

Vrouenraets
uitvaartzorg

Kantoor:
Schaesbergerweg 46
6415 AH Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.deuitvaartzaak.nl
info@deuitvaartzaak.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl

MANDERSINTERIEURS

*vloerbedekking *laminaat
*zonwering

Willemstraat 101-103 HEERLEN

e-mail: e.manders1@hetnet.nl

telefoon: 045-5720618



MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ

Grafmonumenten&Natuursteenwerkenr

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630

E-mail: info@moonen-wanders.nl

Website: www.moonen-wanders.nl

Vormsel 2019

In Heerlen Zuid hebben we op de Basisscholen Windekind, Tarcisius, St. Martinus, Windwijzer, Tovercirkel en Broederschool Molenberg de afgelopen weken aanmeldingsformulieren voor het vormsel (groep 8) uitgereikt.

Wie geen formulier heeft ontvangen en toch het sacrament van het vormsel wil ontvangen kan contact opnemen met Kapelaan Rick Blom

06-55722869, rickblom7@hotmail.com of Anita van den Berg, parochiekatechiste 06-40508492, anita@pancratiusheerlen.nl.

Tienergroep

In onze parochies van Heerlen-Zuid is er een tienergroep actief, die begeleid wordt door Mireille, Tim, Anita en kapelaan Blom. Deze groep is voor alle tieners tussen de ca. 12 en 19 jaar, die zich graag meer willen verdiepen en groeien in geloof. Die houden van gezelligheid en spelletjes doen met leeftijdsgenoten. En welke tiener wil dat nu niet?

De avonden zullen worden gehouden in de pastorie in Welten, Welterkerkstraat 3 in Heerlen, van 20.00 uur – 22.30 uur. De volgende datum is zaterdag 13 oktober. Voor meer informatie kan er gemaïld worden naar anita@pancratiusheerlen.nl.

Aanmelden voor de avonden is niet verplicht, maar mag wel. bijzonder zijn ook alle kinderen welkom! Speciaal voor hen zal er een springkussen zijn en allerlei andere leuke activiteiten.

Kapelaan Blom

Tienerdag bisdom Roermond 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober organiseert het bisdom weer een super gave Tienerdag speciaal voor jou!! Kom je ook? We verzamelen ons om 13.30 uur in de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 Roermond. Samen gaan we ontdekken wat het betekent om gelovig te zijn en samen op weg te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende workshops, zoals creatief, sportief en muziek. Neem vooral veel vriendjes en vriendinnetjes mee, want het wordt een supermooie dag.

Aan het einde van de middag gaan we samen frietjes eten. Daarna vieren we om 18.30 uur de H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal (= de kerk van de bisschop). Ook je ouders/begeleiders zijn hier van harte welkom. We sluiten de tienerdag af door samen met een heleboel andere mensen een fakkeltocht te houden naar de Kapel In 't Zand. Rond 21.00 uur is het programma afgelopen.

Kosten zijn 5 euro + 2 euro voor een fakkel. Aanmelden kan bij kapelaan Blom (rickblom7@hotmail.com), die zelf ook aanwezig zal zijn op deze dag. Samen kunnen we dan kijken naar het vervoer naar en van Roermond.

Rozenkransprocessie 7 oktober

Welten kent twee processies! De sacramentsprocessie maar ook de rozenkransprocessie. 7 Oktober is precies het feest van 'Maria van de Rozenkrans'. Elke eerste zondag van de maand oktober vieren we de H. Mis om 10.00 uur en aansluitend gaan we een rondje om de kerk waarbij we het Allerheiligste meedragen, maar ook het Mariabeeld. Met dank aan de verenigingen en de vele vrijwilligers die dit elk jaar weer mogelijk maken! We eindigen niet in de kerk, maar op de hoek Weltertuinstraat/De Doom bij het kruis. Aansluitend is iedereen meer dan welkom bij 't Bakkes naast de Plus voor een gezellig samenzijn!

Bijbelgroep Kapelaan Blom

In september zijn we weer gestart met de bijbelgroep. Voorheen was dat dit op de maandagavond; nu zijn we verder gegaan op de woensdagmiddag om 14.00 uur in de kapel van de H. Moeder Annakerk. In de maanden november en december vinden deze telkens plaats op de 2e woensdag van de maand: 14 november en 12 december om 14.00 uur. De thematische rode draad is het bekijken wat de apostelen allemaal meemaken en doormaken in de Evangelies en dit toepassen op ons eigen leven. In oktober wordt de bijbelgroep op 17 oktober gehouden. We willen dan twee groepen voor de gelegenheid combineren: de bijbelgroep en het 'apostolaat van het H. Hart'. Om 14.00 uur beginnen we met het rozenhoedje en daarna zal ondergetekende een bijbels thema behandelen.

Capella Droezjba zingt op 7 oktober om 11.30 uur

Het woord Droezjba staat voor vriendschap. Deze naam is niet voor niets gekozen door de leden van het gemengd ensemble “Capella Droezjba.

Dit is dan ook het juiste woord waaruit dit gezelschap is ontstaan. Deze vriendschap werd geboren uit liefde voor de Slavisch-Byzantijnse muziek en het Russische volkslied. Onder leiding van Françoise Aarts-Thissen heeft dit ensemble zich in de tijd dat het bezig is, ontwikkeld tot een behoorlijk niveau. De roots van de dirigente liggen helemaal in de Slavisch-Byzantijnse muziek. Geboren en getogen in een muzikaal gezin groeide zij op met deze muziek. Dit ensemble vertolkt de Slavisch-Byzantijnse gezangen in al haar facetten. De muziek wordt a capella gezongen. Het zijn klanken die uit het hart gezongen worden. Er wordt veel aandacht besteed aan stemvorming en koorclank. Bijna alle koorwerken zijn gearrangeerd door de dirigente en haar vader Ton Thissen. Droezjba wil graag andere mensen van deze gevoelige muziek laten genieten. De toehoorder wordt meegesleept in de emotie van de gezongen a capella liederen. Op 7 oktober in de Mis van 11.30 uur zal dit ensemble in de Pancratiuskerk zingen.

Het ensemble kan nog een aantal goede stemmen gebruiken, wie interesse heeft kan contact opnemen met de dirigente.

Voor meer informatie kunt u ook onze website raadplegen:

www.capelladroezjba.nl

Filmavond 8 oktober! 'Thérèse'

Telkens op de 2e maandag in de maand willen we een filmavond organiseren in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Iedereen is daarbij van harte welkom! Vanaf 19.15 is inloop en rond 19.30 uur beginnen we met een korte inleiding door kapelaan Blom. Aansluitend kijken we naar de film met een korte pauze. Zo nodig houden we een (korte) nazit om na te praten over de film. 8 Oktober kijken we naar de film 'Thérèse'. Een speelfilm uit 2004 over het indrukwekkende leven van de heilige Theresia van Lisieux. Een karmelietes die bekend is geworden door haar 'kleine weg', een leven in kinderlijke eenvoud in verbondenheid met God.

Om alvast te noteren in de agenda:

- The good pope - deel 1

12 november

Het leven van paus Johannes XXIII - van kind tot aan paus

- The good pope - deel 2

10 december

Het leven van paus Johannes XXIII - als paus

- God's not dead

14 januari

Film over een professor die niet in God gelooft en een student die wel in God gelooft. De student wordt uitgedaagd het bestaan van God te bewijzen.

- Bernadette

11 februari

Bernadette en de verschijningen in Lourdes

- The passion of Bernadette

11 maart

Bernadette en haar leven in het klooster in Nevers

- Joshua

8 april

Film over een onbekende man maar bijzondere man die in een dorp komt wonen

- The scarlet and the black

13 mei

Het waargebeurde verhaal van de Ierse bisschop Hugh O'Flaherty die in het Vaticaan mensen heeft helpen onderduiken tijdens WOII

- De apostel Johannes

10 juni

Het leven van de apostel en evangelist Johannes

Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep

Begin november beginnen weer de rouwgroepen voor de winter periode. Georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werken onder de naam "Ruimte voor verdriet". Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl meer informatie vinden.

1. Groep Heerlen.
2. Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf.
3. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten.
4. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen.
5. 25 nov. 9-23 dec. 6-13-27.jan. 3 feb (carnaval, geen bijeenkomst) 17 feb. 3 maart .17 maart.(evaluatie).
6. Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086. Eventueel naam en telefoonnummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek.
7. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen.
8. Onkosten: geen.

Allerzielen 3 en 4 november

Alvast een vooraankondiging dat we in het 1e weekend van november, 3 en 4 november aandacht zullen besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar en de nabestaanden. In dit weekend zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd worden en voor iedere naam wordt een kaars aangestoken.

In de Moeder Anna wordt dit gedaan op zaterdag 18.00 uur, Molenberg op zondag 10.00 uur en in de St. Elisabethkapel om 10.00 uur. In de **St. Pancratius op 4 november om 11.30 uur**. In de St. Martinus en de St. Joseph wordt dit gedaan tijdens een allerzielenlof om 15.00 uur waarna ook de graven worden gezegend.



Bel ons gerust voor een afspraak om vrijblijvend uw uitvaartwensen te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Wij staan voor u klaar. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers René Willems, Marie-José Dohmen en Dennis Houkes staan voor u klaar.

Monuta Universele
Hoofdstraat 100, Hoensbroek
T 045 - 521 29 26
E universele@monuta.nl
I www.monuta.nl/hoensbroek

Monuta Crombach
Oliemolenstraat 30, Heerlen
T 045 - 571 44 27
E heerlen@monuta.nl
I www.monuta.nl/heerlen

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

Parochiepriesters

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
(Tel.: 045-571 3682 of mob. 06-1098 3891, deken@pancratiusheerlen.nl,
twitter: @DekenHeerlen)

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2
(Tel.: Mob. 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com)

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of
Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius
Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80
t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St.
Pancratius
Telefoon: 571 36 82

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.

E-mailadres:

secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres Federatiebestuur:

federatiebestuur.heerlen@gmail.com