



PAROCHIE NIEUWS St. PANCRATIUS

29 FEBRUARI T/M 4 APRIL 2020

Vastentijd: het draait even niet om mij!

Steeds meer staat het individu centraal: wat vind ik leuk? Waar heb ik zin in? Waar ben ik bereid moeite voor te doen? De Vastentijd onderweg naar Pasen haalt ons uit de sleur van dit perspectief: even niet het "ik" centraal. Kan ik moeite doen voor een ander? Kan ik iemand ergens een groot of klein plezier mee doen? Vroeger was het aan de ene kant lastiger, aan de andere kant gemakkelijker. Je volgde (niet altijd even gemakkelijk) de vastenregels, en dan was het goed. Regels volgen, klaar. Nu vraagt de Vastentijd een innerlijke

houding: Christus gaf zijn leven voor ons en wees ons de weg naar de Vader: hoe kunnen wij wegbereiders zijn van het goede, onszelf niet centraal stellen maar Gods liefde laten uitstralen? Nog altijd is "vasten" daarvoor een middel, maar wat heeft het voor een zin om snoepjes te sparen tot Pasen om ze dan in één keer op te slokken? Dan is het misschien een beter idee om zelf wat te minderen en in die tijd wat meer aandacht voor de ander te hebben. Waarom niet wat minder appen en Netflix en wat meer aandacht voor iemand die alleen is? Waarom niet wat minder luxe leven en het geld, dat je overhoudt, bestemmen voor de Vastenactie, voor wie het minder heeft? Dan gaan we echt onder weg naar Pasen, feest van verrijzenis en nieuw leven!

Deken Bouman

Geen bedankbrieven kerkbijdrage

U was gewend aan het begin van het jaar een bedankbrief voor de kerkbijdrage te krijgen. Voor uw giftenaftrek is het niet echt nodig; daarvoor zijn uw bankafschriften voldoende. Maar toch vonden wij dit belangrijk: allereerst om te bedanken, maar ook ter controle. Helaas bevat de nieuwe software Docbase (landelijk ingevoerd door de bisschoppenconferentie) nog wat fouten, waardoor de gegevens niet helemaal betrouwbaar zijn. Zo ontving eerder een parochiaan een bedankbrief voor € 1,85 terwijl het € 1.850,- had moeten zijn....kommafoutje, heel vervelend! We verwachten dat deze problemen binnenkort voorbij zijn. Natuurlijk hopen we dat we ook in 2020 weer op uw financiële ondersteuning mogen rekenen!

Processie 14 juni

Op zondag 14 juni trekt de processie weer door de binnenstad! Dat klinkt nog ver weg, maar voor wie langs de route woont geeft het wat tijd voor de voorbereidingen. We trekken dit jaar vanuit de Pancratiuskerk via de Pancratiusstraat naar het Wilhelminaplein, waar het eerste rustaltaar is. Via de Klompstraat – deken Bemelmansstraat trekken de we dan naar de Pietershof voor het volgende rustaltaar. Het idee is, dat we daar dan ook afsluiten als de bewoners dat ook een goed idee vinden.

Kerkgidsen

Kerkgidsen gevraagd voor rondleiding op zaterdag 14 tot 17.00 uur in de Pancratiuskerk. U kunt zich opgeven bij het secretariaat@pancratiusheerlen.nl
Of loop even de kerk binnen op zaterdagmiddag.

In memoriam Frits Hinz

Eind januari ontvingen wij het droevige bericht, dat onze vriend en medebestuurder van de Stichting Kapel Putgraaf, de Theresiakapel, Frits Hinz, is overleden. Frits was zo'n zeldzaam iemand, die goed kon luisteren. Om dan, op het juiste moment en met een enkel woord een probleem op te lossen. Frits, we gaan je goede humeur, je goedlachsheid en je kalme evenwichtigheid missen. We zullen je in onze gebeden gedenken. Puck, Roel en Marjolein, jullie wensen wij veel sterkte. Frits laat een leegte achter. Laten de mooie herinneringen aan hem, een troost voor jullie zijn.

De Stichting Kapel Putgraaf, Frits Bardoul; Jan van Elssen; Math. Kreutz; John Paas en Peter Schunck

Vooraankondiging jubileum prof Meulenberg

Op zondag 19 april zal prof. Meulenberg vieren, dat hij op 2 april 1960 tot priester werd gewijd: een 60-jarig jubileum! Hij viert dit met een H. Mis om 11:30 uur in de Pancratiuskerk, waarna iedereen tot 15.00 uur in de gelegenheid is hem de hand te reiken in de Beerkompanie (voormalige Oppidom, naast de kerk). In het volgende parochieblad hierover meer, maar noteer nu vast de datum!



Vrouenraets
uitvaartzorg

Vakkundig & Vertrouwd

Vrouenraets Uitvaartzorg

Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.
Tel. 045-2058 509 en/of 06-2765 6206

Uitvaartcentrum:
Zandweg 162
6418 PB Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl

Zaterdag 29 februari
Zaterdag na Aswoensdag

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Deken Bouman

14.00 tot 16.00 uur
Kinderclub

18.00 uur Samenzang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 1 maart
Eerste zondag van de
veertigdagentijd
Preek: Prof. Rohling

10.00 uur Schola Cantorum
Alfons Graff; Ernest Lempers

**11.30 uur Kerkelijk
Zangkoor Schandelen**
Hein Quaedvlieg (zesw.dienst);
Johan Helders en Marietje
Helders-van Schaik (jrd.);
Harry Henderix (3^e jrd.);
Ouders Rompelberg-
Delbressine en kinderen
Gaston en Emma; Jos
Dohmen;

Maandag 2 maart
Maandag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 3 maart
Dinsdag in week 1 van de
veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 maart
Woensdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Donderdag 5 maart
Donderdag in week 1 van de
veertigdagentijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 6 maart
Eerste vrijdag
09.00 uur Jozef Moonen(jrd.);
Echtp. Janssen-Cremers;
Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen

Zaterdag 7 maart
Zaterdag in week 1 van de
veertigdagentijd

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

14.00 tot 16.00 uur
Kinderclub

18.00 uur Samenzang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 8 maart

Tweede zondag van de veertigdagentijd
Preek: Deken Schreurs

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Echtp. Jongen-Dahmen en Constant Dahmen (jrd.); Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen (jrd.); Ben Welman

Maandag 9 maart

Maandag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 10 maart

Dinsdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding**Woensdag 11 maart**

Woensdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Donderdag 12 maart

Donderdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 13 maart

Vrijdag in week 2 van de veertigdagentijd

09.00 uur Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen; Truus Kuipers-Lenders

Zaterdag 14 maart

Zaterdag in week 2 van de veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

14.00 tot 16.00 uur Kinderclub**18.00 uur Samenzang**

Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 15 maart

Derde zondag van de veertigdagentijd

Preek: Prof. Rohling

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Wiel Leenders (jrd.); Alfons Graff; Truus Kuipers-Lenders

11.30 uur Samenzang

Jos Sonnenschein en overl. fam. Sonnenschein-van Wersch (jrd.); Paul Goris

Maandag 16 maart

Maandag in week 3 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 17 maart

Dinsdag in week 3 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 maart

Woensdag in week 3 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Donderdag 19 maart

H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 maart

Vrijdag in week 3 van de veertigdagentijd

09.00 uur Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 21 maart

Zaterdag in week 3 van de veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur Frans Cremers

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 22 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Roos Bosch-Waterval (jrd.); Leden en overl. leden van St Patiëns en speciaal voor Jos Dohmen, die dit jaar overleden is

Maandag 23 maart

Maandag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 24 maart

Dinsdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

09.00 uur H. Mis

Donderdag 26 maart

Donderdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 27 maart

Vrijdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 28 maart

Zaterdag in week 4 van de veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Deken Bouman

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 29 maart

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

H. Mis

Maandag 30 maart

Maandag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 31 maart

Dinsdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 1 april

Woensdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Donderdag 2 april

Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 3 april

Eerste Vrijdag

09.00 uur Echtp. Janssen-

Cremers; Echtp. Jongen-

Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 4 april

Zaterdag in week 5 van de veertigdagentijd

Theresiakapel

10.00 uur Willy Logister-

Ruiters (zesw.dienst)

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan Blom

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 04-04-2020/16-05-2020: dinsdag 24 maart vóór 12.00 uur.

Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 20-03-2020.

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

21-01-2020 Joep Giesen, 92 jaar

21-01-2020 Emily Frazer-Trzop, 94 jaar

14-02-2020 Jan Dohmen, 92 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

9-2-2020 Levi Falcon

Müller Electro, al 96 jaar uw
witgoedsspecialist in Heerlen.

Altijd een persoonlijk advies en service!

- Verkoop van nieuw en 2e hands witgoed
- Reparaties en onderhoud aan apparaten
- Onderdelen op voorraad of bestelbaar



Müller
ELECTRO

Wilhelminaplein 15
6411 KW Heerlen
Tel. 045 - 571 43 70
markmuller@hetnet.nl

Wij zijn aangesloten bij

Koop met
Service

WWW.KOOPMETSERVICE.NL Altijd **GRATIS** levering aan huis!

Uitnodiging voor het Morgengebed in de Pancratiuskerk

Iedere morgen bidden we vooraf aan de Heilige Mis het morgengebed of het getijdengebed. Dit gebed bidden we samen met de priester of onder elkaar want zoals in de bijbel staat: "Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden" (Mt.18, 20). De opbouw van dit morgengebed kent een duidelijke structuur: uitnodiging, hymne, psalmodie, korte schriftlezing, lofzang uit het evangelie, slotgebeden, onze Vader, afsluitend gebed, zegenbede. Kom gerust een keer langs en bidt met ons mee, van maandag tot en met vrijdag van 8.40 – 9.00 uur en op zondag van 9.10 – 9.30 uur.

Vastenactie

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020, van 26 februari tot en met 12 april, staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Thema 2020: 'Werken aan je toekomst; een beter leven dankzij goed onderwijs' Met dit campagnethema draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: 'goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.' Daartoe zet Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

Ook ondersteunt Vastenactie mensen bij het opzetten van een eigen onderneming. Uw financiële bijdrage is zeer welkom.

Vormelingen

Diaconie 8 maart

Deze maand gaan de vormelingen aan de slag met een doe activiteit: "iets doen voor een ander", zij mochten een keuze maken uit diverse projecten. Ze kozen voor een bezoek aan de projecten Amnesty International, verpleeghuis Bergweide, het Asielzoekerscentrum, een Novi-zorgcentrum, hoeve Corisberg en knuffel tegen eenzaamheid. Op zondag 8 maart zullen zij hun projecten presenteren in de Andreasparochie (Heerlerbaan), na de Heilige Mis van 10.30 uur. Wij wensen de vormelingen veel succes en we zijn heel benieuwd naar hun presentaties!

Kruisweg 5 april

De vormelingen vieren op zondag 5 april om 10.00 uur samen met de communicanten van de Broederschool de Palmпасen mis in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Molenberg). Na de mis zullen we samen een broodje eten om vervolgens om ongeveer 12.00 uur te vertrekken richting Moresnet-Chapelle (België) om daar de kruisweg te bekijken en te bidden. De kruisweg ligt in een door vrijwilligers goed onderhouden park. De aanleg van het park vond plaats tussen 1898 en 1904 en was een initiatief van een gemeenschap van Duitse franciscanen die zich hier reeds in 1875 hadden gevestigd. Om ongeveer 14.30 zullen we dan weer huiswaarts keren.

Dekenale Pelgrimswandeling op zaterdag 21 maart

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema 'Werken aan je toekomst'. Het klinkt misschien vreemd: al lopende staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood. Vooral voor jongeren die via een beroepsopleiding willen werken aan een betere toekomst voor henzelf, hun kinderen en hun medemensen. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Bangladesh, Zambia, Sierra Leone of waar ook ter wereld. Zaterdag 21 maart om 11.00 uur vertrekken wij bij de St. Josephkerk aan de Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan. We lopen dan een mooie route van ongeveer 5 kilometer. Guus Prevoo begeleidt ons op een spirituele wijze tijdens deze wandeling. Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave is welkom voor de projecten van Vastenactie onder het thema 'Werken aan je toekomst' (zie: www.vastenactie.nl/projecten). De vastenperiode laat ons groeien en leert ons te delen. Daarom zou het fijn zijn wanneer u iets meeneemt voor in de levensmiddelen mand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies in de buurt. Vanwege de verdere organisatie en aantal broodjes vragen wij u vriendelijk, wanneer u wilt deelnemen, u op te geven bij Ans Houben, telefonisch via 045-5412448 of per e-mail via ajhouben@hetnet.nl

Solidariteitsmaaltijd in kader van Vastenactie zondag 22 maart

Zondag 22 maart om 12.30 uur is in het Gemeenschapshuis Welten een eenvoudige solidariteitsmaaltijd bereid door dhr. Arend van der Heijden. De kosten voor deze maaltijd bedragen €10,- (plus vrije gave voor Vastenactieproject) Iedereen is welkom!

Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij:

Andreas.r.pauls@gmail.com 043-3061706

anita@pancratiusheerlen.nl 06-40508492

ajhouben@hetnet.nl 045-5412448

Putten uit de Passie: een kruisweg door een Heerlense auteur

Het lijdensverhaal, de Passie, van Christus is een centraal thema in deze veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen. Jacques Janssen, lid van het locatiebestuur van de St. Martinusparochie Welten, werd door het passieverhaal geïnspireerd om een kruisweg te schrijven. In dit boek neemt hij de lezer mee naar de bron van het lijdensverhaal in veertien staties. Naast het geven van statiebeschrijvingen met gebeden laat Janssen dit verhaal daarom tot een bron van verdieping worden voor ons alledaagse leven van vandaag de dag. De auteur nodigt uit om na te denken hoe wij zelf omgaan met thema's van alle tijden, zoals verraad, lijden, angst, onrecht, opportunisme, zwakte, spijt, maar ook: standvastigheid, overgave, geloof, vertrouwen, mededogen, liefde, verzoening. Zo kunnen we putten uit de Passie. Het boek kan online besteld worden, het gemakkelijkst rechtstreeks bij uitgeverij Boekscout (incl. gratis thuisverzending) of via de auteur (op afspraak afhalen).

Jacques P.G. Janssen - Putten uit de Passie: Christus' kruisweg en ons leven nubc.bs (Boekencentrum Uitgevers / Uitgeverij Boekscout)
ISBN 978-94-6389-999-4

Paperback A5, 100 pagina's, met kleurenillustraties

€ 16,99 (incl. gratis verzending)

Boekscout.nl (klik op webwinkel)

Auteur: Jacques.Janssen@gmail.com

Afscheid in huiselijke sfeer

Afscheidskamer:

Kruisstraat 16

6411 BT Heerlen

045 - 542 99 88

www.postuitvaartzorg.nl

Post Uitvaartzorg

persoonlijk en stijlvol



Filmavond 9 maart

Elke 2^e maandag van de maand kijken we een film in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Het eerstvolgende moment is maandag 9 maart. Vanaf 19.00 uur is inloop, om 19.30 uur starten we de film.

Lourdesnoveen in Chèvremont

Vanaf 7 t/m 15 maart wordt in de kerk van Chèvremont aan de Nassastraat 37 de jaarlijkse Lourdesnoveen gehouden. Dagelijks zijn er andere gastpredikanten, gastkoren en eregasten. De H.Mis begint iedere avond – ook in het weekend – om 19.00 uur; vanaf 18.00 uur worden de rozenkrans en de vespers gebeden. U bent van harte uitgenodigd.



Voor iedereen
een passend
afscheid.

Bel ons gerust voor een afspraak om vrijblijvend uw uitvaartwensen te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Wij staan voor u klaar. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers René Willems, Marie-José Dohmen en Dennis Houkes staan voor u klaar.

Monuta Universele Hoofdstraat 100, Hoensbroek T 045 - 521 29 26 E universele@monuta.nl I www.monuta.nl/hoensbroek	Monuta Crombach Oliemolenstraat 30, Heerlen T 045 - 571 44 27 E heerlen@monuta.nl I www.monuta.nl/heerlen	Monuta  De steun bij ieder afscheid.
--	---	---

Bijbelgroep

De bijbel is vaak nog een onbekend boek. En ook lees je er regelmatig uit en hoor je tijdens de Missen veel verhalen uit de bijbel: je blijft telkens bijleren en teksten kunnen, zelfs na zo vaak gelezen te hebben, toch opnieuw verassend naar voren komen en verrijkend zijn. Elke 2^e woensdag van de maand komen we samen in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk om ons te verdiepen van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. We sluiten dan af met het bidden van het middaggebed.

Wij gaan in september 2020 weer op reis naar Maria, naar Lourdes! Gaat u mee?

Zowel in 2018 als in 2019 beleefden we een hele mooie Lourdesreis. Iedereen, zowel pelgrims als de begeleidingsgroep keek terug op een hele fijne reis met drie generaties, waarin ook ruimte was voor persoonlijke invulling naast het programma. Het was echt de moeite waard! Door deze positieve ervaringen hebben kapelaan Blom en Chrisko besloten om ook in 2020 met een groep naar Lourdes te reizen. We doen dat weer binnen de reis die georganiseerd wordt door Huis voor de Pelgrim. We reizen per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. Er liggen kleine folders over de Lourdesreis achter in de kerken in Heerlen Zuid. Alleen als u zich aanmeldt via ons aanmeldformulier, weet u zeker dat u bij ons in het hotel geplaatst wordt. Dit voorjaar volgt bij voldoende interesse een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De datum wordt nog bekend gemaakt. U kunt uw interesse wel al aan ons doorgeven. Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Stichting Chrisko 06-21891859
secretariaat@stichtingchrisko.nl

Kinderclubje Pancratius

Iedere zaterdagmiddag is er Kinderclub, van 14.00 – 16.00 uur op de Klompstraat 24a onder leiding van onze catechiste Anita. We luisteren naar het zondagsevangelie, een verhaal over Jezus en gaan dan aan de slag met een knutselwerkje, we zingen samen en hebben het reuze gezellig. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar meld je wel van tevoren even aan via de mail: anita@pancratiusheerlen.nl of telefoon 06-40508492.

MANDERS INTERIEURS

***vloerbedekking *laminaat**
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

Stille Omgang van 21 op 22 maart

"*De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander...*", is de algemene intentie van de komende Stille Omgang die in de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart traditiegetrouw in Amsterdam gehouden wordt. De opstapplaats voor de bus die via Heerlen rijdt zal zijn aan het NS-Station/Spoorsingel 19.40 uur.

Mgr. Dr. E. de Jong, zal de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Amsterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de plechtige Eucharistieviering die om 0.30 uur begint in de Amsterdamse St. Nicolaas basiliek. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een broodje te eten. Om 02.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant. Rond **05.20.** uur verwachten we weer terug in Heerlen te zijn. De deelnemersprijs bedraagt € 25,- per persoon. Aanmeldingen kaartverkoop t/m vrijdag 13 maart bij kapelaan Blom, gegevens zie achterzijde parochieblad. Eventueel algemene inlichtingen bij Henk Verhaeg: tel. 06-28560997

Passiespelen in Tegelen

Van 10 mei t/m 13 september vindt de 21 editie plaats van de Passiespelen in Tegelen; Zeker de moeite waard om eens mee te maken! Meer info is te vinden op www.passiespelen.nl. Met 20 personen afspreken betekent korting! Een groep vrijwilligers van Welten hebben samen reeds de datum 28 juni geprikt en wel de kaartjes van de 2e rang van 37 euro (met korting 33 euro). De toegangsprijzen zijn inclusief pauzedrankje en gebruik v sanitair. Iemand die graag ook wilt op die zondag en 2e rang wil, kan zich aanmelden via het secretariaat van de parochie St. Martinus met vermelding van je gegevens: sintmartinus@home.nl. Via de parochie worden de kaarten ingekocht en verstrekt. Het is dan verder aan een ieder om vervoer etc. te regelen. Graag aanmelden uiterlijk 15 maart!

KinderKruisweg in de Pancratiuskerk in het centrum van Heerlen

Om alvast te noteren: op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) om 13.30 uur zullen we samen met de communicanten van Bekkerveld en Molenberg de KinderKruisweg bekijken in de Pancratiuskerk. Er zal een paastafereel opgebouwd zijn in de kerk, dat zeer zeker de moeite waard is, en we lopen samen langs de schilderijen waarop je fragmenten ziet van de kruisweg; gebeurtenissen die zich afspelen tussen het moment waarop dat Jezus ter dood wordt veroordeeld (dit is de eerste statie) tot het moment waarop Jezus in het graf wordt gelegd (dit is de 14de, laatste statie). Deze kruisweg gaan we niet alleen bekijken, maar we gaan hem ook bidden. Natuurlijk zijn hiervoor ook andere kinderen uitgenodigd.



MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen

Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630

Website: www.moonen-wanders.nl

Goede Week en Pasen

In het volgend blad volgt een schema met meer info over de vieringen in de Goede Week en met Pasen. Op Witte Donderdag vieren we de Mis gezamenlijk in de St. Pancratiuskerk om 19.00 uur. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden van Jezus gezamenlijk tijdens de Kruisverering om 19.00 in de St. Pancratiuskerk. In alle parochies zal de kruisweg gebeden worden op Goede Vrijdag om 15.00 uur, behalve in de St. Elisabethkapel om 19.00 uur. De Paaswake in de St. Josephkerk als in de Moeder Anna vinden plaats om 19.00 uur en in de St. Pancratiuskerk als in de St. Martinuskerk om 21.00 uur. 1^e Paasdag is zoals zondag en Paasmaandag heeft St. Pancratius 1 Mis om 11.30 uur, St. Martinus om 10.00 uur, St. Elisabethkapel om 10.00 uur en St. Josephkerk om 11.15 uur.

Parochiepriesters:

Deken Hans Bouman, Pancratusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratusheerlen.nl,

twitter: @DekenHeerlen

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Welten, Welterkerkstraat 3, 6419 CR HEERLEN

Tel.: 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com

Catechiste:

Anita van den Berg: anita@pancratusheerlen.nl of 06-40508492

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08

t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratus

Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenken:

RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80

t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratus

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St.

Pancratus Telefoon: zie secretariaat.

Secretariaat van de St. Pancratusparochie:

Pancratusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82

Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

E-mailadres:

secretariaat@pancratusheerlen.nl

Website:

www.pancratuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur: federatiebestuur.heerlen@gmail.com