



PAROCHIE NIEUWS St. PANCRATIUS

14 DECEMBER 2019 T/M 25 JANUARI 2020

Waakvlam

Bij een nieuw schooljaar dienen zich nieuwe groepen kinderen aan voor eerste H. Communie en Vormsel in onze parochies, en met hen natuurlijk hun ouders. Vaak mensen, die geen band met kerk of geloof lijken te hebben. Ik zeg nadrukkelijk: lijken te hebben. Want als je ze wat meer leert kennen en met ze op pad gaat, ontdek je wat ik zou willen noemen: waakvlammetjes van geloof. Het waakvlammetje brand, maar het is kwetsbaar in een wereld, waar

harde wind het vlammetje bedreigt en waar de gastoevoer kwetsbaar is. Je merkt het aan de communicanten: het gaat hen niet om de cadeautjes, veel kinderen staan zover van de Kerk af, dat ze niet eens meer weten dat bij de Communie een feest hoort! Nee, je ziet hun verwondering, hun open ogen. Je merkt het aan de vormelingen: als ze met een grote groep van de verschillende parochies samen zijn, zich niet alleen voelen en zich niet naar anderen hoeven te verdedigen: dan zijn ze vrij om te zeggen wat ze denken en voelen. Je merkt het aan de velen, die de bisschop hebben ontmoet op zijn kennismakingsbezoek: de uiterlijkheden van de volkskerk zijn weg, maar er is nog een diep respect en openheid voor een inspirerende nieuwe bisschop. We gaan onderweg naar Kerstmis, het feest van het Licht. De waakvlam van het geloof is harten van mensen al 2019 jaar geleden aangemaakt en door eeuwen doorgegeven. We worden uitgenodigd om ons met Kerstmis bewust te zijn van het grote geschenk, dat we hebben gekregen. We zijn welkom om onze verbondenheid met God en elkaar in de diverse kerken te vieren: we zijn welkom als we regelmatig komen, maar ook als we al niet meer weten wanneer de vorige keer was.... of ergens daar tussenin. Door te delen en te vieren sterken we ons geloof, maken we de waakvlam weer krachtig: en wie weet, gaat de gaskraan helemaal open en bloeien we op tot een vlam, die geloof, hoop en liefde verspreidt in een vaak donkere wereld. Dank aan alle vrijwilligers van onze parochies, die kerk-zijn en Kerstmis iedere keer weer mogelijk maken. Voor iedereen die dit leest: zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en veel zegen voor het jaar 2020!

*Namens alle geestelijken en bestuurders van onze parochies,
Deken Bouman*



Vrouenraets
uitvaartzorg

Vakkundig & Vertrouwd

Vrouenraets Uitvaartzorg

Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.
Tel. 045-2058 509 en/of 06-2765 6206

Uitvaartcentrum:
Zandweg 162
6418 PB Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl

Kerstschema 2019

| | 24 december | 25 december | 26 december |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| St. Pancratius | 19.00 uur 21.00 uur | 10.00 uur 11.30 uur | 11.30 uur |
| St. Martinus | 17.30 uur 20.00 uur 22.00 uur | 10.00 uur | 10.00 uur |
| St. Joseph | 18.00 uur | | |
| | 20.00 uur | 11.30 uur | 11.15 uur |
| St. Elisabeth | 19.00 uur | 10.00 uur | 10.00 uur |
| Molenberg | 19.30 uur | 10.00 uur | |
| Moeder Anna | 17.30 uur | | |
| St. Andreas | 17.30 uur | 10.30 uur | 10.30 uur |
| | 20.00 uur | | |

Bereikbaarheid Pancratiuskerk

Tijdens Wintertijd staat op het Pancratiusplein een grote overdekte schaatsbaan. Met de organisatie RENCOM/Wintertijd zijn goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de kerk tijdens de vieringen. Te voet/met de fiets kan dit tussen Wintertijd en Glaspaleis door. Met de auto, fiets en te voet blijft de kerk altijd bereikbaar via de Bongerd, dan tussen muziekschool en glaspaleis door naar Pancratiusplein-Noord, dat ook vrij blijft. Ook zijn er afspraken over de ongehinderde en respectvolle voortgang van eventuele uitvaarten. Daarvoor is het wel belangrijk dat u, indien het zich aandient, zo snel mogelijk contact opneemt met deken Bouman (06-10983891) en niet wacht tot de uitvaartondernemer bij u aan tafel zit. We hopen natuurlijk, dat het niet nodig zal zijn!

Bezichtigen Kerststal Pancratius

Ook dit jaar zullen onze Kerkgidsen ervoor zorgen dat de Sint Pancratiuskerk tijdens de Kerstdagen voor iedereen gratis geopend is. Onze Kerststal, met het mooie Kerstverhaal daar omheen, is ook dit jaar weer, door vrijwilligers van onze Parochie, een waar kunstwerk geworden. Ieder jaar weer trekt dit vele, vele mensen naar onze eeuwenoude Kerk. Opdat U niet voor een gesloten deur

komt te staan zijn ook dit jaar, de Kerkgidsen weer bereid gevonden, om ook tijdens 1e en 2e kerstdag, de Kerk open te houden. Dat betekent dat U van harte welkom bent, direct na de HH Missen, tot het moment dat de belangstelling tanende is. De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar, is de Kerk open tot 12:00 uur. Daarna gelden de normale openingstijden. Mocht U na een bezoek aan onze historierijke Sint Pancratiuskerk denken, hier zou ik ook wel gids willen zijn, neem dan contact op met het Secretariaat, tel. nr.: 045-5713682, of met Peter Schunck, tel. nr.: 06-38098301, of met Huub Notermans, tel. nr.: 045-5721062.

Drie zondagen Adventsconcerten

In de komende weken staan de weekenden onderweg naar Kerstmis in het teken van de muziek. Drie soorten concerten zullen in de **Pancratiuskerk** plaatsvinden:

- 8 December, 19.00 uur: Capella Sine Nomine olv Jo Louppen. Sfeervolle koor- en orgelmuziek van o.a. Pärt, Franck, Tavener en Reger.
- 15 December, 14.00 uur: Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius
- 22 December, in de middag en de avond: Gospel, aangeboden door Heerlen Mijn Stad: alleen toegankelijk met online gekochte kaarten. Er zijn geen online tickets meer beschikbaar. Op 13 december worden nog een honderdtal tickets beschikbaar gesteld. Deze zijn dan te verkrijgen aan de kassa van Wintertijd Heerlen op het Pancratiusplein.

23 December: jaarlijkse Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat

Maandagavond 23 december aanstaande vindt van 17 tot 20 uur de jaarlijkse Kaarsjesavond op de **begraafplaats aan de Akerstraat** plaats. Vele honderden kaarsjes, diverse fonkelende vuurkorven en fraaie Kerstverlichting maken dan samen de sfeer compleet. Om 19 uur start het traditionele Kerstconcert ter hoogte van de hoofdingang terwijl, zo lang de voorraad strekt, er warme chocomel, glühwein en Kerstbrood beschikbaar is. De geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie, de Vrienden van de Historische Stadsbegraafplaats Akerstraat, heten u van harte welkom. Zij vragen eenieder, indien mogelijk, zeker ook van thuis uit een of meerdere kaarsjes mee te nemen en deze naar goeddunken en geschikt plekje te geven.

Kerstconcert met 2 fanfares en Beppie Kraft 15 december

In samenwerking met de parochie organiseert Fanfare Aloysiana uit Landgraaf en met medewerking van Fanfare Sint Jozef Buchten een kerstconcert in de **St. Josephkerk**. De kerk zal voorzien worden van sfeervolle lichteffecten door de Entertainment Company. Het kerstconcert wordt van het ene muzikale moment naar het andere aangevuld met een passende kerstgedachte door kapelaan Rick Blom. Dit unieke Kerstconcert dient tevens als afsluiting van het restauratieproject van de St. Josephkerk. Graag willen wij op deze wijze iedereen danken voor hun bijdrage. Als speciale gast zal ook Beppie Kraft een optreden verzorgen, waaronder een aantal nummers met muzikale begeleiding van het fanfare orkest.

Het concert zal om 19.00 uur beginnen met een gevarieerd muzikaal programma met onder andere het prachtige klassieke werk 'Benedictus' van de componist Karl Jenkins. Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een drankje gezellig napraten. Na de pauze zal het concert vervolgen met enkele bekende kerst liederen. De kerk is open om 18.30 uur. Kaarten te bestellen: entree prijs € 12.50, kaarten te koop bij: Gemakswinkel Lenzen winkelcentrum Giesen-Bautsch en Da Drogisterij & Parfumerie de Caumer Heerbaan (naast de Plus Markt) of via www.socialdeal.nl



MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ

Grafmonumenten&Natuursteenwerken

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.nl

Kerstconcert op woensdag 18 december

Koor Kadans organiseert een kerstconcert in de **St. Martinuskerk** op woensdag 18 december vanaf 20.00 uur in samenwerking met 3 andere koren. De deelnemende koren zijn: BinSingen, popkoor Divided , Vocaal Ensemble Parkstad en Kadans,

De indeling van de avond is als volgt:

20.00 – 20.25 uur BinSingen

20.30 – 20.55 uur Divided

21.00 – 21.30 uur Pauze met koffie/thee/vlaai

21.30 – 21.55 uur Kadans

22.00 – 22.25 uur Vocaal Ensemble Parkstad

Afronding met gezamenlijk zingen van stille nacht in engels/duits/nederlands.

De kerk is vanaf 18.00 uur open, aantal vrijwilligers welkom voor het klaarzetten van alles en het transport van de piano van de Vrije School naar de kerk (en terug). Voor degenen die na afloop hoognodig de keel moeten smeren: café Teerling, bij Bert&Anja, Welterkerkstraat 7 (achter de kerk) is gewaarschuwd en op alles voorbereid.

MANDERS INTERIEURS

***vloerbedekking *laminaat**
Willemstraat 101-103 HEERLEN
e-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618

Vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid

Op woensdag 6 november zijn we gestart met het vormelingstraject van de parochies Heerlen-Zuid met een Heilige Mis in de Pancratiuskerk. Na de Heilige Mis hebben we elkaar beter leren kennen door een kennismakingsspel, een fotospeurtocht en het beklimmen van de toren. Het was een gezellige, ongedwongen en leuke morgen. Op zaterdag 23 november zijn we met de vormelingen van de parochies van Heerlen-Zuid naar de dekenale vormelingenavond geweest. Dit is een avond die wordt georganiseerd door Jeugdkring Chrisko voor alle vormelingen uit het dekenaat Kerkrade en Heerlen. We hebben ons bij de sporthal 'de Joffer' in Voerendaal verzameld, waar een spellencircuit voor ons klaarstond. We hebben geluisterd, geleerd, gesport, gespeeld en gezongen. Wat echter heel bijzonder was dat we bisschop Smeets hebben ontmoet. De avond werd afgesloten met een gebedsdienst in de St. Laurentiuskerk geleid door kapelaan Blom. De avond was voorbij voordat we het in de gaten hadden. We waren het erover eens dat het een gezellige avond was! Op zondag 22 december komen we weer samen met de vormelingen; ditmaal in de St. Josephkerk. We beginnen samen met de Heilige Mis om 11.15 uur en daarna komen we samen in de Ontmoetingsruimte voor een gezellig kerstlunch.

Müller Electro, al 96 jaar uw
witgoedspecialist in Heerlen.

Altijd een persoonlijk advies en service!

- Verkoop van nieuw en 2e hands witgoed
- Reparaties en onderhoud aan apparaten
- Onderdelen op voorraad of bestelbaar



Müller
ELECTRO

Wilhelminaplein 15
6411 KW Heerlen
Tel. 045 - 571 43 70
markmuller@hetnet.nl

Wij zijn aangesloten bij

**Koop met
Service**

WWW.KOOPMETSERVICE.NL Altijd **GRATIS** levering aan huis!

Zaterdag 14 december
H. Johannes van het Kruis,
priester en kerkleraar

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

18.00 uur Samenzang
Preek: Prof. Meulenberg
Overl. Familieleden en partners
van de fam. Vrouwenraets

Zondag 15 december
Derde Zondag van de Advent
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse
Samenzang
Lia Emonds-Custers (jrd.);
Alfons Graff; Truus Kuipers-
Lenders

11.30 uur Capella Sine
Nomine
H. Mis en aansluitend
koffiedrinken in het paviljoen
van Wintertijd

Maandag 16 december
Maandag in week 3 van de
Advent
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 17 december
Dinsdag in week 3 van de
Advent
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 december
Woensdag in week 3 van de
Advent
09.00 uur H. Mis

Donderdag 19 december
Donderdag in week 3 van de
Advent
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 december
Vrijdag in week 3 van de
Advent
09.00 uur Echt. Jongen-
Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 21 december
Zaterdag in week 3 van de
Advent

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

14.00 tot 16.00 uur
Kinderclub

18.00 uur Samenzang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 22 december
Vierde Zondag van de Advent
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Schola Cantorum
Truus Kuipers-Lenders; Alfons
Graff

**11.30 uur Kerkkoor
Schandelen**
Joep Bruggeman (zesw.d.)

Maandag 23 december
Maandag in week 4 van de
Advent

09.00 uur Huub Scheeren

**Dinsdag 24 december
KERSTAVOND**
Preek Deken Bouman

09.00 uur H. Mis VERVALT

**19.00 uur Gezinsviering
met Chrisko koor**

**21.00 uur Plechtige
Nachtmis met Samenzang**
Ter nagedachtenis aan Maria
Vrouenraets-Krewinkel; Diny
Deloo-Vrouenraets en ouders;
Jeroen en Wim Valkenburg

**Woensdag 25 december
Eerste Kerstdag**
1^e dag octaaf van Kerstmis
Preek: Deken Bouman

10.00 uur Musica Vincit
Jeroen en Wim Valkenburg

**11.30 uur Kerkkoor
Schandelen**
Hub Meijs en zoon Hans en
schoondochter Melanie (jrd.);
Harry Dieteren; Jan van As;
Henk van der Grinten; Henk
Hollands; Wiel Leenders

**Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag**
2^e dag octaaf van Kerstmis
**H. Stefanus, eerste
martelaar**
Preek: Prof. Rohling

10.00 H.Mis VERVALT

11.30 uur Koor Concertato
Jan van Bijnen

**Vrijdag 27 december
3^e dag octaaf van Kerstmis**
**H. Johannes, apostel en
evangelist**
09.00 uur Frans Cremers;
Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny
Dahmen

**Zaterdag 28 december
4^e dag octaaf van Kerstmis**
**HH. Onnozele Kinderen,
martelaren**

Theresiakapel
10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid
14.00-14.30 uur
Kapelaan Blom

14.00 tot 16.00 uur
Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 29 december

Zondag onder het octaaf van Kerstmis

H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Hubertus Houtermans en Mia Houtermans-Zeegers, waarvan het vandaag de sterfdag is.

**Maandag 30 december
6^e dag van het octaaf van Kerstmis**

09.00 uur H. Mis

**Dinsdag 31 december
7^e dag van het octaaf van Kerstmis**

09.00 uur Fam. Consten-Janssen

09.30-10.30 uur Aanbidding

**Woensdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God**

Octaafdag van Kerstmis

Preek: Deken Bouman

11.30 uur Jeroen en Wim Valkenburg; Sjef Quaadvlieg

**Donderdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren.**

09.00 uur H. Mis

**Vrijdag 3 januari
Eerste Vrijdag**

09.00 uur Anne Eyck (jrd.); Echtp. Janssen-Cremers; Echtp. Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 4 januari

Weekdag van de Kersttijd

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

Kapelaan

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

**Zondag 5 januari
Openbaring des Heren**

Preek: Prof. Rohling

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang Alfons Graff

11.30 uur Heerlens

Bruidskoor

Herdenkingsdienst Jo Meijers;
Ben Welman (zesw.d.)
Ouders Rompelberg-
Delbressine en kinderen
Gaston en Emma

Maandag 6 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 7 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 8 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

09.00 uur H. Mis

Donderdag 9 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 10 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

09.00 uur Echtp. Jongen-
Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 11 januari

Weekdag van de Kersttijd na
Epifanie

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang Alfons Graff

11.30 uur Samenzang

Ouders Hertog-van der Zwaan
(jrd.) en Tieny Hertog

Maandag 13 januari

Maandag in week 1

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 14 januari

Dinsdag in week 1

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 15 januari

Woensdag in week 1

09.00 uur Henk van Grinten

Donderdag 16 januari

Donderdag in week 1

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 17 januari

H. Antonius, abt

09.00 uur Echtp. Jongen-
Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 18 januari

Zaterdag in week 1

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Zondag 19 januari

Tweede Zondag door het jaar

10.00 uur Gregoriaanse

Samenzang Alfons Graff

11.30 uur Klarinetkwintet

van de Koninklijke

Harmonie Heerlen

H. Mis

Maandag 20 januari

Maandag in week 2

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 21 januari

H. Agnes, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 22 januari

Woensdag in week 2

09.00 uur H. Mis

Donderdag 23 januari

Donderdag in week 2

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 24 januari

H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

09.00 uur Echtp, Jongen-Dahmen en Tiny Dahmen

Zaterdag 25 januari

Bekering van de apostel Paulus

Theresiakapel

10.00 uur Frans Cremers

Biechtgelegenheid

14.00-14.30 uur

14.00 tot 16.00 uur

Kinderclub

18.00 uur Samenzang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 25-01-2020 tot 29-02-2020: di 14 januari vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vr. 10 januari.

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

22-10-2019 Elly Vandenboorn-Brouns, 70 jaar
19-11-2019 Jo Meijers, 80 jaar
19-11-2019 Joep Bruggeman, 88 jaar
26-11-2019 Ben Welman, 85 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

02-11-2019 Thieme Anthonio
10-11-2019 Lysander Van Gerven

Collecte Opala – Verras ons

Op zaterdag 14 december na de avondmis van 18.00u en op zondag 15 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte. Het is voorbereidingstijd op Kerstmis, verhoopt begin van iets nieuws, verlossing in de persoon van een klein Kind, dat de toekomst van ons mensen mooier en gezegender kan maken. Van de duisternis naar het Licht, zoals Jesaja zegt. Ook juist door uw hulp kan dit gelden voor de minder bedeeden in de 'missielanden' waar onze stichting middels missionarissen zich al meer dan 45 jaar sterk voor maakt. Meer hierover kunt u vinden in onze halfjaarlijkse brieven, die u ook op onze website www.stichtingopala.nl kunt vinden. Wij laten ons graag weer verrassen door uw betrokkenheid,
ir. J.M. Vonhögen, voorzitter

Kerststal

Elk jaar in november start een vrijwilligersgroep met de opbouw van de kerststal, en dat is elk jaar weer een feest. Deze vrijwilligersgroep werken heel veel uren aan deze kerststal. Als je het een beetje volgt zie je elke dag wel iets veranderen. Dan weer de wolken die geschilderd worden op doek, dan weer de rotspartij of de huisjes die geplaatst worden, de poort waar je doorheen moet om bij de kerststal te komen. Ieder tafereel van het kerstverhaal wordt uitgebeeld, zo zie je het timmermanshuisje van Jozef en Maria, de weg die ze moeten gaan en natuurlijk het hoogtepunt de kerststal, maar daar houdt het niet mee op, je kunt ook de vlucht van Maria, Jozef en Jezus naar Egypte zien. Deze kerststal is een aanrader om te bekijken, zowel oud als jong kan hiervan genieten. Chapeau kerststalbouwers, wat een geweldig werk verrichten jullie

Lauden (morgengebed)

Iedere morgen, behalve op zaterdag, worden in de Pancratiuskerk de lauden samen gebeden. We willen hiervoor iedereen van harte uitnodigen. Van maandag tot en met vrijdag van 8.40 – 9.00 uur voorafgaand aan de Heilige Mis. De zondagmorgen van 9.10 – 9.30 uur, voorafgaand aan de Heilige Mis van 10.00 uur.

Filmavond 13 januari

Op maandagavond 13 januari beginnen we weer met een filmreeks in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Op elke 2^e maandag van de maand willen we een film vertonen. In januari de 'Nativity Story', een mooie verfilming over de geboorte van Jezus. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 start de film.

15 december koffiedrinken na de Mis

Zondag 15 december nodigt Wintertijd alle kerkgangers uit om na de Mis van 11:30 uur een kop koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten in het paviljoen van Wintertijd. Welkom.

Wie komt deze vrijwilligers helpen?

Als je de Pancratiuskerk binnenkomt valt je meteen op dat deze kerk er altijd netjes en verzorgd uitziet, zelfs als het regent of sneeuwt. De schoonmaakgroep verdient hiervoor een dikke pluim, wat geweldig dat jullie altijd weer klaar staan. Maar het wordt steeds moeilijker om de kerk op deze manier schoon te houden. De vrijwilligers worden steeds ouder en sommigen moeten vanwege gezondheidsklachten stoppen. Dit geldt trouwens ook voor de koperpoetsers, het is altijd weer een klus om het koper zo mooi te laten blinken.

Daarom deze noodkreet, wie komt deze vrijwilligers enkele uurtjes per week helpen met het schoonhouden van de kerk en het koper in de kerk

Afscheid in huiselijke sfeer

Afscheidskamer:

Kruisstraat 16

6411 BT Heerlen

045 - 542 99 88

www.postuitvaartzorg.nl

Post Uitvaartzorg

persoonlijk en stijlvol





Voor iedereen
een passend
afscheid.

Bel ons gerust voor een afspraak om vrijblijvend uw uitvaartwensen te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Wij staan voor u klaar. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers René Willems, Marie-José Dohmen en Dennis Houkes staan voor u klaar.

Monuta Universele

Hoofdstraat 100, Hoensbroek
T 045 - 521 29 26
E universele@monuta.nl
I www.monuta.nl/hoensbroek

Monuta Crombach

Oliemolenstraat 30, Heerlen
T 045 - 571 44 27
E heerlen@monuta.nl
I www.monuta.nl/heerlen

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

Op weg naar het feest ...versjes bij de Adventslichtjes

Eerste zondag van de Advent, eerste kaarsje

Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een engel van boven zingt zachtjes en blij:
'Nu is het nog donker, toch groeit het licht,
want over een poos komt ons blij bericht.'

Tweede zondag van de Advent, tweede kaarsje

Op weg naar het feest, het feest komt nabij.
Een kleine groep engelen zingt al blij:
'Dit is de belofte, er komt straks een kind
dat hemel en aarde en mensen verbindt!'

Derde zondag van de Advent, derde kaarsje

Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een grote groep engelen zingt er nu bij:
'Het licht wordt warmer, de blijdschap groeit aan,
Ja, ieder zal straks rond de kribbe staan!'

Vierde zondag van de Advent, vierde kaarsje

Op weg naar het feest, het feest komt nabij,
Een engelenleger zingt prachtig en blij:
'De tijd is voldragen, het licht is compleet,
een Kindje wordt geboren dat Jezus heet.'

Versje voor Kerstmis

Het feest is gekomen, ons hart is zo blij
Maria en Jozef, de engelen en wij,
we danken en prijzen de lieve Heer,
Die komt van zo hoge in dit Kindeke teer!
2018 Marjet de Jong

Parochiepriesters:

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl,

twitter: @DekenHeerlen

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Welten, Welterkerkstraat 3, 6419 CR HEERLEN

Tel.: 06-5572 2869 rickblom7@hotmail.com

Catechiste:

Anita van den Berg: anita@pancratiusheerlen.nl of 06-40508492

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08

t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenken:

RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80

t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St.

Pancratius Telefoon: zie secretariaat.

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82

Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

E-mailadres:

secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur: federatiebestuur.heerlen@gmail.com