



PAROCHIE NIEUWS ST. PANCRATIUS

26 MAART T/M 7 MEI 2022

Onderweg in de Vastentijd

Eigenlijk hebben we geen Vastentijd nodig, zou je bijna denken: want de vastentijd haalt je weg uit de vanzelfsprekendheden van het leven en laat je bezinnen, waar het echt om gaat. Wat is wezenlijk in het leven?

Na 2 jaar Corona worden we nu opgeschrikt door de ontwikkelingen van de Oekraïne. Het is bijzonder om te zien, hoe het slechtste in de mens (oorlog!) ook het beste naar voren haalt: hoe mensen doneren, bereid zijn om vluchtelingen op te nemen, fantastisch!

Laten we het ook als een uitdaging zien om niet alleen de oorlog ver weg te veroordelen, maar ook hoe we in deze Vastentijd onderweg naar Pasen vanuit ons geloof en gebed kunnen bouwen aan vrede en gerechtigheid in onze eigen directe omgeving. Met wie kunnen we zelf vrede sluiten, waar kunnen we zelf de eerste stap zetten in het dichten van kloven van onbegrip, wat doen we zelf aan concrete hulp voor een ander, de ons nodig heeft?

Ik wens u allen een hele goede voorbereidingstijd op Pasen toe!

Hans Bouman, Deken

Welkom in onze vieringen

Fijn dat we kunnen vieren! We weten natuurlijk niet hoe de regels in de komende periode zijn, maar op dit moment hoeft er niet gereserveerd te worden en is iedereen welkom. Laten we zo samen zijn dat we zorgen dat de ander zich welkom en veilig voelt bij ons, dan kunnen we echt samen vieren.

Afwezigheid kapelaan laat zich voelen

Nee, er is nog geen nieuws over de kapelaan.... Dat betekent dat de deken nu tegelijk deken, pastoor en kapelaan is. Dat heeft gevolgen voor activiteiten en presentie bij alle gebeurtenissen; gelukkig kan bijna alles dankzij hulp van assisterende priesters en de betrokkenheid en begrip van vele vrijwilligers gewoon doorgang vinden. Helaas betekent het wel, dat we nog geen mogelijkheid zien de vieringen in de Theresiakapel weer op te starten en dat er minder Paaswakes zullen zijn dan andere jaren: op Paaszaterdag is er alleen een Paaswake om 18 uur in Welten en om 21 uur in de Pancratius.

De vieringen van de eigen kerk vindt u in dit parochieblad; de andere vieringen vindt u in de parochiebladen van de verschillende parochies, die u ook via www.rkheerlen.nl kunt vinden.

Dank voor uw begrip en ondersteuning! Deken Bouman

Prof. Stevens 60 jaar priester!

Op Beloken Pasen, zondag 24 april, zal prof. Stevens vieren dat het 60 jaar geleden is dat hij priester werd gewijd. Wij zullen dit met hem vieren in een feestelijke H. Mis om 11:30 uur in de kerk van de H. Moeder Anna aan het Bekkerveld.

Daar lichamelijke ongemakken het hem lastig maken een H. Mis te celebreren, zal op zijn verzoek deken Bouman hoofdcelebrant zijn en zal hij concelebreren. Na afloop van de H. Mis bent u nog in de gelegenheid hem te groeten en te danken.

Voor velen in Heerlen is hij jarenlang een vertrouwd gezicht geweest door de UTP en zijn assistenties. Ook voor het geheel van de kerk in Nederland heeft hij veel betekend als secretaris-generaal van de kerkprovincie. Nog altijd kijkt hij naar wat wél kan, zo levert hij iedere week een inhoudelijk sterke en doordachte overdenking voor de digitale nieuwsbrief.

Wij wensen hem een heel mooi jubileum toe en danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid.

KinderKruisweg in de Pancratiuskerk in het centrum van Heerlen

Op vrijdag 15 april om 13.30 uur zullen we samen met de communicanten van Bekkerveld en Molenberg de KinderKruisweg bekijken in de Pancratiuskerk. Er zal een paastafereel opgebouwd zijn in de kerk, dat zeer zeker de moeite waard is, en we lopen samen langs de schilderijen waarop je fragmenten ziet van de kruisweg; gebeurtenissen die zich afspelen tussen het moment waarop Jezus ter dood wordt veroordeeld (dit is de eerste statie) tot het moment waarop Jezus in het graf wordt gelegd (dit is de 14de, laatste statie). Deze kruisweg gaan we niet alleen bekijken, maar we gaan hem ook bidden. Natuurlijk zijn hiervoor ook andere kinderen uitgenodigd.

Jubilerende zuster

Op 19 maart viert zr. Thérèse Govers van Klooster de Berg haar 70 (!) jarig professiefeest. Wij wensen haar en de hele kloostergemeenschap van harte proficiat en danken haar voor haar inzet en gebed gedurende zeventig jaar.

Gaan trouwen

Ismet Sinani en Dava Nikolli uit Vaals zijn voornemens om elkaar op zaterdag 2 april voor God en Zijn Kerk het jawoord te geven in onze Pancratiuskerk, waar zij mee verbonden zijn.

Wij wensen hen van harte proficiat met dit voornemen en heel veel geluk en zegen toe!

Afscheid in huiselijke sfeer

Afscheidskamer:

Kruisstraat 16

6411 BT Heerlen

045 - 542 99 88

www.postuitvaartzorg.nl

Post Uitvaartzorg

persoonlijk en stijlvol



De week voor Pasen komt eraan,

de Goede Week, een week met een traan,
want toen is Jezus doodgegaan.

Palmpasen

Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van 't brood
"Blijf zo aan mij denken, na mijn dood."

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!

Goede vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: "Het is volbracht."
De middag wordt donker als de nacht.

Stille zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
"Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!"
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.

Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo'n bericht verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!'

Pasen

Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week!



Bel ons gerust voor een afspraak om vrijblijvend uw uitvaartwensen te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Wij staan voor u klaar. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers René Willems, Marie-José Dohmen en Dennis Houkes staan voor u klaar.

Monuta Universele
Hoofdstraat 100, Hoensbroek
T 045 - 521 29 26
E universele@monuta.nl
I www.monuta.nl/hoensbroek

Monuta Crombach
Oliemolenstraat 30, Heerlen
T 045 - 571 44 27
E heerlen@monuta.nl
I www.monuta.nl/heerlen

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.

TANDTECHNIEK VAN INEVELD

Prothese specialist Dhr. van Ineveld, al meer dan 40 jaar een begrip.
Vakmanschap eist ervaring. Uw gebitsprothese is mijn zorg.
Kunstgebit opmeten, ook aan huis.
Neem vrijblijvend contact op: telefoonnummer: 0613271842

Zaterdag 26 maart

Zaterdag in week 3 van de veertigdagentijd

Biechtgelegenheid

14.00-14.10 uur

Preek: Prof. Rohling

18.00 uur H. Mis

Zondag 27 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Preek: Deken Bouman

09.00 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis

Henk Logister (jrd.); Leo Hermans; Maria Vrouwenraets-Krewinkel

Maandag 28 maart

Maandag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Jeanne Schaghen-Vrencken

Dinsdag 29 maart

Dinsdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 30 maart

Woensdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Donderdag 31 maart

Donderdag in week 4 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Frans Cremers

Vrijdag 1 april

EERSTE VRIJDAG

09.00 uur H. Mis

Echtp. Jongen-Damen en Tiny Dahmen; Hans en Jeanne Schaghen-Vrencken en zoon Kees

Zaterdag 2 april

Zaterdag in week 4 van de veertigdagentijd

Biechtgelegenheid

14.00-14.10 uur

11.00 uur Huwelijk Ismet

Sinani en Dava Nikolli

Preek: Oud-Deken Schreurs

18.00 uur H. Mis

Zondag 3 april

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Preek: Deken Bouman

09.00 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis

Ernest Lempers

Maandag 4 april

Maandag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 5 april

Dinsdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding**Woensdag 6 april**

Woensdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Donderdag 7 april

Donderdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Frans Cremers

Vrijdag 8 april

Vrijdag in week 5 van de veertigdagentijd

09.00 uur H. Mis

Echtp. Jongen-Damen en Tiny Dahmen; Fam. Consten-Janssen

Zaterdag 9 april

Zaterdag in week 5 van de veertigdagentijd

Biechtgelegenheid

14.00-14.10 uur

Preek: Prof. Rohling

18.00 uur H. Mis

Annie Geurts-Bormans (zesw.d.)

Zondag 10 april**Palmzondag**

Preek: Deken Bouman

09.00 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis

Miets Gorissen (jrd.); Echtpaar Reuters-Canisius en overl. v.d. fam. Reuters (jrd.); Els Merx-Debie (jrd.) en Joep Merx; Jo Gerardts (jrd.); Frans Schneider

Maandag 11 april

Maandag in week de Goede week

09.00 uur H. Mis

Jeanne Schaghen-Vrencken

Dinsdag 12 april

Dinsdag in de Goede week

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding**Woensdag 13 april**

Woensdag in de Goede week

09.00 uur H. Mis

Donderdag 14 april**WITTE DONDERDAG**

19.00 uur H. Mis

Voor de zielenrust van Jan en Anneke van Berkum-van Tuijl

Vrijdag 15 april**GOEDE VRIJDAG**

Deken Bouman

13.30 uur Kinderkruisweg

15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Dienst van het lijden en sterven

Zaterdag 16 april
Paaszaterdag/Stille
zaterdag

Biechtgelegenheid
14.00-14.10 uur
Preek: Deken Bouman
21.00 uur Paaswake

Zondag 17 april
PAASZONDAG
Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis

11.30 uur H. Mis
Harry van Leeuwen (jarig); Mia
Jansens-Kockelkoren

Maandag 18 april
Maandag onder het octaaf van
Pasen
Preek: Prof. Rohling
11.30 uur H. Mis

Dinsdag 19 april
Dinsdag onder het octaaf van
Pasen
09.00 uur H. Mis
Jozef Moonen

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 20 april
Woensdag onder het octaaf
van Pasen
09.00 uur H. Mis

Donderdag 21 april
Donderdag onder het octaaf
van Pasen
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 22 april
09.00 uur H. Mis
Echtp. Jongen-Damen en Tiny
Dahmen; Frans Cremers

Zaterdag 23 april
Zaterdag onder het octaaf van
Pasen

Biechtgelegenheid
14.00-14.10 uur

Preek: Prof. Rohling
18.00 uur H. Mis
Jeanne Schaghen-Vrencken

Zondag 24 april
Tweede zondag van Pasen

Preek: Deken Bouman
09.00 uur H. Mis
Overl. van de fam. Custers-
Jongen (jrd.)

11.30 uur H. Mis
Sjef Quaedvlieg (jrd.)

Maandag 25 april
H. Marcus, evangelist
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 26 april
Dinsdag na 2^e zondag van
Pasen
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 27 april
H. Petrus Canisius, priester
en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 28 april

Donderdag na de 2^e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 29 april

H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares.

Patrones van Europa

09.00 uur H. Mis

Echtp. Jongen-Damen en Tiny Dahmen

Zaterdag 30 april

Zaterdag na de 2^e zondag van Pasen

Biechtgelegenheid

14.00-14.10 uur

Preek: Deken Bouman

18.00 uur H. Mis

Zondag 1 mei

Derde zondag van Pasen

Preek: Deken Bouman

09.00 uur H. Mis

Preek: Prof. Rohling

11.30 uur H. Mis

Ernest Lempers; Maria

Vrouenraets-Krewinkel

Maandag 2 mei

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

Dinsdag 3 mei

HH. Filippus en Jacobus, apostelen

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 mei

H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur H. Mis

Donderdag 5 mei

Donderdag na de 3^e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis

Vrijdag 6 mei

EERSTE VRIJDAG

09.00 uur H. Mis

Echtp. Jongen-Damen en Tiny Dahmen; Hans en Jeanne Schaghen-Vrencken en Kees

Zaterdag 7 mei

Zaterdag na de 3^e zondag van Pasen

Biechtgelegenheid

14.00-14.10 uur

Preek: Prof. Rohling

18.00 uur H. Mis

Frans Schneider

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 07-05-2022 tot 02-07-2022: dinsdag 26 april vóór 12.00 uur. Voor het opgeven van redactionele copy: vrijdag 22 april 2022

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

16-02-2022 Harry Boesten, 78 jaar

IN ONZE PAROCHIE WERD GEDOOPT:

05-03-2022 Gio Pennino

Pasen 2022



De eerste en tweede Paasdag is de kerk open tussen 13.00 en 16.00 uur voor het bezichtigen van het zeer mooie Paastaferaal. Er zijn kerkgidsen aanwezig. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen. De kerkgidsen Pancratiuskerk.

Jeugdkoor Bekkerveld

We gaan toch starten met de repetities van ons jeugdkoor, 8 kinderen van de basisscholen Tarcisius en Windekind hebben zich al aangemeld en staan te popelen om te beginnen. Het jeugdkoor is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die blij worden van zingen.

Elke maandagmiddag na school is er in de kapel van de Annakerk repetitie van 15.30 – 16.15 uur.

De kinderen van basisschool Windekind worden om 15.00 uur bij school opgehaald en ouders/verzorgers kunnen hun kinderen om 16.15 uur ophalen bij de kapel in de Annakerk.

Denk je, dit is iets voor mij of voor mijn zoon of dochter of voor mijn kleinkind, meld je dan aan bij onze catechiste Anita van den Berg, e-mail: anita@pancratiusheerlen.nl , T 06-40508492

Boskapel Parc Imstenrade in de meimaand: 1 mei en donderdagen

We zullen de Meimaand-Mariamaand openen met een feestelijke openluchtmis op zondag 1 mei om 10 uur bij de Boskapel, gelegen achter de villa van Parc Imstenrade. De HH. Missen in de Elisabethkapel van 10 uur en de Josephkerk van 11.15 uur zullen die dag komen te vervallen.

Bij goed weer zal in de maand mei op iedere donderdag om 19 uur de H. Mis bij deze kapel worden gevierd.

Vastenactie

Dank aan iedereen die langs welke weg dan ook Oekraïne en de vluchtelingen heeft gesteund! Maar laten we ook alle andere mensen niet vergeten, die ook op onze hulp rekenen. Heel concreet kunt u veel goed doen middels de jaarlijkse Vastenactie, die we van harte bij u aanbevelen.



Vrouenraets
uitvaartzorg

Vakkundig & Vertrouwd

Vrouenraets Uitvaartzorg

Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.
Tel. 045-2058 509 en/of 06-2765 6206

Uitvaartcentrum:
Zandweg 162
6418 PB Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl

MANDERS INTERIEURS

***vloerbedekking*laminaat Willemstraat 101-103
HEERLEN**

**E-mail: e.manders1@hetnet.nl
telefoon: 045-5720618**



MOONEN-WANDERS

STEENHOUWERIJ
Grafmonumenten&Natuursteenwerken

Wijngaarsweg 10, 6412 PJ Heerlen
Tel. 045-5635635, Fax 045-5635630
Website: www.moonen-wanders.nl

Parochiepriester:

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
Tel.: 045-5713682 of mob. 06-10983891, deken@pancratiusheerlen.nl,
twitter: @DekenHeerlen;

Diaken: Theo Cloddt, T 06-34524700 E theo.cloddt@home.nl

Catechiste:

Anita van den Berg: anita@pancratiusheerlen.nl of 06-40508492

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

Kerkbijdrage:

ING-banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius
Kerkbijdrage: Inlichtingen via parochiesecretariaat
op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

Giften/Schenken:

RABO-banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Mistipendia:

ING-banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Telefoon: zie secretariaat.

Secretariaat van de St. Pancratius parochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur

E-mailadres:

secretariaat@pancratiusheerlen.nl

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur:

kerkbestuur@rkheerlen.nl