



Jubeljaar 2025
Pelgrims van Hoop

de kerkuil

parochienieuws parochies Heerlen
jaargang 2025 nr.3 , 3 mei – 28 juni



Molenberg



Anna Bekkerveld



Pancratius



Eikenderveld



*Dit is de derde editie van het gezamenlijke parochieblad.
U ontvangt dit blad wanneer u zich ervoor hebt opgegeven, zie p.3.*

MANDERS INTERIEURS

***vloerbedekking* laminaat Willemstraat 101-103**

HEERLEN

E-mail: e.manders1@hetnet.nl telefoon:

045-5720618



UITVAARTstudio
POST Leven in beeld,
afscheid met kleur

045 - 542 9988 (24/7)
www.uitvaartstudio.com

Kruisstraat 16, 6411 BT Heerlen



Onze andere locaties:

Jacobs - Beek

Berg en Terblijt

De Hoeskamer - Buchten

Bovens - Maastricht

Meerssen

085 - 088 6300 (24/7)
info@uitvaartstudio.com

Voor iedereen
een passend
afscheid.



Bel ons gerust voor een afspraak om vrijblijvend uw uitvaartwensen te bespreken. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. Wij staan voor u klaar. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorgers René Willems, Marie-José Dohmen en Dennis Houkes staan voor u klaar.

Monuta Universele
Hoofdstraat 100, Hoensbroek
T 045 - 521 29 26
E universele@monuta.nl
I www.monuta.nl/hoensbroek

Monuta Crombach
Oliemolenstraat 30, Heerlen
T 045 - 571 44 27
E heerlen@monuta.nl
I www.monuta.nl/heerlen

Monuta 
De steun bij ieder afscheid.


Vrouenraets
uitvaartzorg

Vakkundig & Vertrouwd

Vrouenraets Uitvaartzorg

Wilt u informatie, een uitvaart vooruit regelen of gewoon een vrijblijvend gesprek? Bel ons voor een afspraak.

Tel. 045-2058 509 en/of 06-2765 6206

Uitvaartcentrum:
Zandweg 162
6418 PB Heerlen

Kijk ook eens op onze site:
www.vrouenraets-uitvaartzorg.nl
info@vrouenraets-uitvaartzorg.nl

Vanuit Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren

Met bijzondere vieringen hebben we de Goede Week en Pasen gevierd. Een speciaal accent wordt in de St. Pancratiuskerk gegeven door het Paastafereel, dat op de plaats van de kerststal staat en nog altijd is te bezoeken voor en na de vieringen en op zaterdag van 14.00-16.00 uur, wanneer de kerkgidsen er zijn. (Overigens een groep die best een handje hulp kan gebruiken! Wie wil in een schema mee afwisselen om de kerk toegankelijk te houden?)

Dit jaar kregen alle dagen echter een bijzondere lading door het overlijden van paus Franciscus. We bidden dat hij nu deelt in het hemelse Pasen, de Verrijzenis in de Heer. Met hem kijken we uit naar Hemelvaart, waar Jezus naar de hemel ging, en Pinksteren, waar de kracht van de heilige geest over de wereld kwam.

Met paus Franciscus vragen we ons af: wat kan ik zelf betekenen? Wat kan ik doen voor dat aardse huis, de wereld, die ons gegeven is als geschenk om te koesteren en te bewaren? Wat kan ik doen voor de medemens en hoe kan ik mijn geloof versterken en nog meer geïnspireerd te worden? Gaan we samen door Hemelvaart onderweg naar Pinksteren!



Hans Bouman, Pastoor-deken.

Bij foto's voorpagina: Jonge mensen maken keuzes voor kerk en geloof

Verschillende media vertellen over een hernieuwde interesse bij jongeren. Zij hebben niets tegen de kerk vanuit een verleden, maar leven nu en voelen zich thuis bij God en zijn kerk.

Zo werd Stefan Diks in de Paaswake gedoopt in Welten, waar hij vervolgens het Vormsel ontving en de eerste H. Communie. In dezelfde H. Mis ontving Maliah van der Hoeven het Vormsel. De dag erna, eerste Paasdag, werd onze misdienaar Gyvano Peters gedoopt in de Pancratiuskerk, waarna hij de eerste H. Communie ontving.

Wij wensen hen van harte proficiat en hopen dat hun voorbeeld anderen inspireert!

Gerdie Teunissen-Fuchs bedankt!

Met grote zorg is Gerdie Teunissen-Fuchs al jaren actief in de St. Pancratiuskerk. Wie kent haar niet! Werk, dat zij gelukkig zal blijven doen vanuit haar gelovige bezieling en betrokkenheid. Maar wel met een kleine verandering. Want na het volgen van Kairos ontving zij van de bisschop haar zending als catechiste; een zending, die recent bij haar 80e verjaardag verviel.

Wij wensen haar van harte proficiat met deze bijzondere verjaardag en danken haar voor haar inzet als catechiste en voor haar bereidheid de werkzaamheden voort te blijven zetten!

22 juni processiezondag Heerlen-Centrum

Op zondag 22 juni trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie. We starten om 10.00 uur met de H. Mis in de St. Pancratiuskerk, waarna de biddende stoet onderweg zal gaan naar het Maanplein, waar we zullen afsluiten met de zegen en elkaar en de buurtbewoners zullen ontmoeten.

Wilt u dit blad op papier of digitaal ontvangen? Laat het weten!

Wellicht hebt u zichzelf al opgegeven, anders kan dit alsnog. U kunt de QR-code scannen en gebruik maken van het webformulier, ofwel het onderstaande strookje bezorgen op het parochiekantoor of afgeven in één van onze kerken. Hebt u dit al gedaan, dan hoeft het natuurlijk niet opnieuw.

Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en Woonplaats
Evt. Emailadres
Uw wens: op papier of digitaal?



Bij het overlijden van paus Franciscus

Met iedereen in de wereld werden wij Tweede Paasdag overvallen door het bericht van het overlijden van paus Franciscus. In onze verschillende kerken werd hier aandacht aan besteed in woorden en gebed, in het plaatsen van zijn foto en een kaars, in het luiden van de klokken op zaterdag 26 april, de dag van zijn uitvaart. Bijzonder was daarbij ook dat de verbinding, die juist paus Franciscus zo zocht, concreet werd in het gelijktijdig luiden van de klok van de Protestantse kerk aan het Templesplein. Bidden we dat hij rust in vrede en bidden we voor de kardinalen, dat zij geïnspireerd door de heilige Geest komen tot de keuze van een goede nieuwe paus.

Gebed voor paus Franciscus

*Pinksteren God van alle leven,
uw Zoon Jezus Christus is opgewekt
als eersteling van allen die zijn ontslapen;
Hij is opgestaan uit de doden.*

*Wij bidden u voor paus Franciscus,
die de Kerk als bisschop van Rome
sinds 2013 krachtig heeft geleid.*

Wij danken hem voor zijn inspiratie.

*Hij heeft ervoor geijverd alle gedoopten
aan de missie van de Kerk te laten deelnemen
door het bevorderen van synodaliteit.*

*Aan gemarginaliseerden in de samenleving,
vooral migranten en vluchtelingen,
heeft hij veel aandacht besteed.*

*En hij riep op tot zorg voor
'ons gemeenschappelijk huis', de schepping.*

*Hij was in zijn preken en geschriften
een alom gewaardeerd moreel leider.*

*Wij doen een beroep op uw barmhartigheid, o Heer,
voor deze man Gods.*

*Laat hem het eeuwige licht aanschouwen.
Mochten hem nog smetten aankleven van zonde
of menselijke tekorten sporen hebben nagelaten,
laat uw liefde dan dit alles uitwissen
op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi.*

Amen



Twee Romereizen



Donderdag 27 maart april vertrok een bus vol Pelgrims vanaf de Josephkerk Heerlerbaan, onder hen kapelaan Taison als geestelijk leidsman, na de reiszege door deken Bouman.

Het werd een bijzondere reis van ontmoeting en verbinding met elkaar en met de wereldkerk. Zie ook de foto hiernaast en op de achterkant van deze Kerkuil!

Verschillende andere Heerlenaren sloten aan bij de landelijke bedevaart, waarin 26/27 april met bussen en vliegtuigen zo'n 1200 pelgrims onderweg gingen; een reis die nog gaande is tijdens het drukken en verspreiden van dit parochieblad. Wij wensen heb een goede bedevaart en behouden thuiskomst toe!

Eerste Heilige Communie, Processie en Dankviering - Hoopvol Onderweg

Het is een bijzondere en spannende tijd voor de communicanten van de **basisscholen Tarcisius, Windekind en Eikenderveld**, want hun langverwachte Eerste Heilige Communie komt snel dichterbij! Niet alleen de communicanten zelf, maar ook hun ouders en verzorgers zijn volop bezig met de voorbereidingen om van deze dag een mooie en onvergetelijke ervaring te maken.

Op **zondag 25 mei om 11.30 uur zullen 17 kinderen van deze scholen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de Annakerk – Bekkerveld**. Het belooft een feestelijke en inspirerende viering te worden, met als thema: "Hoopvol onderweg".

Dit thema herinnert ons eraan dat we allemaal, op onze eigen manier, onderweg zijn als pelgrims van hoop, die stap voor stap groeien in geloof, liefde en vertrouwen.

Dankbaar voor het traject dat zij samen hebben mogen afleggen, willen de communicanten God danken voor alles wat zij geleerd, beleefd en gedeeld hebben in aanloop naar deze bijzondere dag. **Op zondag 22 juni vieren we samen de dankviering van de communicanten tijdens de Heilige Mis van 10.00 uur in de Pancratiuskerk – Centrum Heerlen**. Deze viering vormt ook het begin van de jaarlijkse processie, waarin we met het Allerheiligste door de straten trekken en Gods zegen vragen over onze parochies. De communicanten zullen hierbij een bijzondere en zichtbare rol vervullen.

De processie sluit prachtig aan bij het jubeljaar dat we als wereldkerk vieren, onder het motto: "**Pelgrims onderweg**". In het verlengde van de communieviering onder het thema "Hoopvol onderweg", herinnert ook deze dag ons eraan dat we als gelovige gemeenschap samen op weg zijn, jong en oud, in verbondenheid en vertrouwen.

Na afloop van de processie nodigen we iedereen van harte uit voor een gezellig samenzijn met koffie, thee en limonade én chips voor de kinderen. Uiteraard is er ook weer een springkussen, dat zorgt voor een vrolijk en feestelijk slot van een dag vol geloof, ontmoeting en plezier.

We hopen de communicanten en hun families ook ná deze feestelijke periode vaak terug te zien bij onze gezinssmissen. En nog mooier wordt het wanneer sommigen besluiten zich aan te sluiten bij ons jeugdkoor of zich in willen zetten als misdienaar. Samen blijven we onderweg, hoopvol, gelovig en verbonden.

Feestelijk Doopsel en eerste Heilige Communie in de Pancratiuskerk

Op de eerste Paasdag vond er een bijzonder en vreugdevol moment plaats in de Pancratiuskerk. Tijdens de Heilige Mis van 11.30 uur mocht Gyvano twee bijzondere sacramenten ontvangen: hij werd gedoopt én ontving zijn Eerste Heilige Communie.

Gyvano, samen met Lorenzo en Nikki, dienen al geruime tijd als misdienaars in de Pancratiuskerk. Om de week assisteren zij trouw tijdens de Heilige Mis van 9.00 uur, een prachtig teken van hun blijvende betrokkenheid en liefde voor de kerkelijke gemeenschap.

Hun toewijding is een inspiratie voor velen, en wij zijn dankbaar voor hun inzet en aanwezigheid tijdens deze heilige missen.

Een uitje voor de Jeugd van het Koor en de Misdienaars van de Annakerk!

Onze fantastische jeugd van het koor en de misdienaarsgroep staat altijd klaar om te helpen tijdens de heilige missen in de Annakerk. Of ze nu zingen met hun mooie stemmen of assisteren aan het altaar, hun inzet is van onschatbare waarde en dat verdient een bedankje!

Daarom organiseren we binnenkort een verrassingsuitje speciaal voor hen!

Op zondag 1 juni gaan we samen op avontuur. Het wordt een dag vol plezier, lachen en nieuwe herinneringen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en kunnen alvast beloven dat het een geweldig moment wordt voor onze jongeren. In een volgende editie vertellen we graag meer over het uitje zelf én hoe onze jeugdige helpers ervan genoten hebben. Wordt vervolgd!

Afrikaanse Klanken met Pinksteren – Doe je mee?

Samen met de zusters van Huize De Berg zijn we gestart met een bijzonder muzikaal project! Op Pinksteren, tijdens de Heilige Mis op zondag 8 juni om 11.30 uur in de Pancratiuskerk, willen we de viering opluisteren met prachtige Afrikaanse zang. We zijn al enthousiast aan het repeteren met een fijne groep zangers en zangeressen, maar er is nog plek voor extra stemmen! Iedereen is welkom en het zou helemaal geweldig zijn als ook jongeren zich nog aansluiten. We repeteren elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Dekenij, Pancratiusstraat 41, in het centrum van Heerlen.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze catechiste Anita van den Berg, telefoon 06-40508492 email anita@pancratiusheerlen.nl. Wil jij meezingen en zo bijdragen aan een inspirerende en feestelijke Pinksterviering? Sluit je dan aan bij ons koor Kwaya en zing mee!

Vormelingen samen op weg

Wat een bijzondere tijd voor de 20 vormelingen, terwijl ze zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het vormsel eind dit jaar, zijn ze ook druk bezig met andere spannende activiteiten, zoals het oefenen voor hun eindmusical of eindfilm, maar sommigen verheugen zich ook op hun eindkamp.

Deze periode markeert niet alleen het einde van hun tijd op de basisschool, maar ook het begin van een nieuw hoofdstuk vol uitdagingen en groei.

We wensen de vormelingen een prachtige afsluiting van hun basisschoolperiode en hopen dat ze met vreugde en voldoening terugkijken op al hun ervaringen en prestaties tot nu toe.

Ten slotte: Met alles wat we samen beleven, groeien we als gemeenschap. Van de Eerste Heilige Communie tot de feestelijke processie, van het koorproject tot de vreugdevolle momenten die we met elkaar delen, we blijven "hoopvol onderweg". Zoals het gedicht van Marjet de Jong zo treffend verwoordt:

*Pinksteren, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
De Heilige Geest geeft een duwtje, een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.*

*Niet luid en hardhandig, maar inspirerend
jou zacht door het leven heen navigerend.
Hij wijst naar je naaste, hij brengt je weer bij
als je denkt over mensen als 'wij en zij',*

*maakt ons tot familie, tot zusters en broers,
begaan met elkaar en niet moordend jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden
en helpt je om misstappen te vermijden,*

*behoedt je en voedt je, zelfs als je 't niet merkt.
God draagt je op handen, de Geest van God werkt!*



Met deze woorden van inspiratie in gedachten, gaan we verder in onze gemeenschappelijke reis van geloof en verbondenheid. Moge de Heilige Geest ons leiden, terwijl we samen groeien, leren en delen. We hopen jullie bij alle komende vieringen en activiteiten weer te mogen ontmoeten, **onderweg als pelgrims van hoop.**

In onze parochies werden deze overledenen kerkelijk begeleid:

24-03-2025	Laura Tummers, St. Anna Welten, 102 jaar, H. Moeder Anna
28-03-2025	Guus Erkens, Euterpelaan, 92 jaar, St. Pancratius
30-03-2025	Dorris Ruitenbeek-Classen, Stift Kerkrade, 94 jaar, Theresiakapel
17-04-2025	Zr. Norbertini Wauben, Klooster Huize de Berg, 93 jaar, kapel van het klooster
28-04-2024	Jos Raats, Sint Pietershof, 73 jaar, crematie
28-04-2025	Jan Pieter Brouwer, Tobias, 84 jaar, St. Pancratius

In onze parochies werden gedoopt:

30-03-2025	Yarah Cleutjens, H. Moeder Anna
13-04-2025	Lukas Mommers, St. Pancratius
20-04-2025	Gyvano Peters, St. Pancratius
20-04-2025	Lenn Bosten, St. Pancratius

Bezoekadressen kerkgebouwen (geen postadres!)

- St. Pancratius (centrum): Pancratiusplein 45, Heerlen
- H. Theresiakapel (centrum): Putgraaf 3, Heerlen
- H. Moeder Anna (Bekkerveld), Bekkerveld 10, Heerlen
- Verschijning van de Onbevleete Maagd – Molenberg: Gerard Bruningstraat 4, Heerlen
- H. Franciscus van Assisië (Eikenderveld): Laanderstraat 33 (gesloten)

Zaterdag 14 juni - Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen

Op zaterdag 14 juni willen we samen op pelgrimage naar Pater Karel in Munstergeleen. Dat kan te land, ter zee of in de lucht... of gewoon per fiets, te voet of met de auto!

- Vanaf 09.00 uur vertrekt de fietsgroep vanaf de St. Josephkerk.
- Vanaf 10.00 uur vertrekt de wandelgroep vanaf de kerk in Puth.
- U kunt natuurlijk ook gewoon met de auto komen.

De H. Mis begint om 11.00 uur. Een Misintentie kost €5; schrijf de intentie duidelijk thuis op en geef deze voorafgaand aan de Mis af. Aanmelden graag via het secretariaat van de St. Josephparochie: secretariaat@rksintjoseph.nl. Zo weten we voor hoeveel mensen we koffie en thee mogen klaarzetten.

Kapelaan Beijk: proficiat!



De dag voor koningsdag ging de burgemeester rond naar verschillende adressen. Daarbij ook de kapel van de zusters huize de Berg, waar kapelaan Beijk na de H. Mis door hem werd verrast en te horen kreeg dat het Zijne Majesteit had behaagd hem op te nemen als lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat!

“Eerder werkzaam als kapelaan, is sinds 1997 vrijwilliger en geestelijk adviseur van De Zonnebloem. Ook is hij vrijwilliger bij de KBO Heerlen Stad, zorgcentrum Bergweide, de Laurentiusparochie Voerendaal (onder meer stervensbegeleiding) en kloostergemeenschap Franciscanessen van de Heilige Jozef. In het verleden zette hij zich ook in als vrijwilliger voor de parochie Sint Pancratius, scholenkoepel Innovo en stadscarnavalsvereniging de Wlnkbulle” (De Limburger)

Cantores Sancti Pancratii

Voor onder anderen de Cantores zijn de Paasdagen een soort van zangmarathon: repetities, dikwijls nog voorafgaande aan de verschillende vieringen, vele uitvoeringen met een divers programma: leuk, maar ook intensief om kwalitatief hoogstaande muziek te laten klinken. We hopen dat u ervan genoten hebt en dat wij de liturgie waardevol hebben kunnen ondersteunen. In de komende periode - tot en met Pinksteren - zingen wij de vaste gezangen (Kyrie, Gloria etc.) uit de zogenaamde eerste mis, tempore Paschali geheten. Let u maar eens op de veel vrolijker toonzetting dan de gezangen uit de 40-dagertijd. De blijdschap van Pasen klinkt voorlopig elke zondag heel intens.



Een beetje achtergrond....

Het Christendom heeft zijn wortels in het Oostelijk Middellands zeegebied en verspreidde zich daar ook in de eerste jaren. In dat gedeelte van het Romeinse Rijk werd veelal Grieks gesproken en geschreven en dat maakte dat de taal van de jonge Kerk ook Grieks was. Vele woorden verwijzen daar direct naar, zoals kerk, liturgie, eucharistie, evangelie, diakonie en priester etc. De eerste Latijnse liturgische teksten en traktaten zijn zeer waarschijnlijk in Noord-Afrika ontstaan. Schrijvers als Tertullianus en Cyprianus (derde eeuw) hebben voor zover nu bekend als eersten het Latijn gebruikt in de christelijke context. Wanneer in 312 een einde komt aan de vervolgingen zien we dat met name in het Westelijk gedeelte van het Romeinse Rijk, waar Latijn de standaardtaal was, de Kerk stevig groeide hetgeen betekende dat de liturgie een Latijns karakter kreeg. Vermoedelijk is er op vele plaatsen ook nog een Griekse liturgie gevierd en mogelijk zelfs een mengvorm. Er bestaan geen gegevens waaruit zou blijken dat dit tot problemen heeft geleid. Rond het jaar 400 is Latijn de overheersende taal geworden, het geen bepaald niet betekent dat er al één vorm van liturgie bestond. Zo was er onder andere de Romeinse rite, de Noord-Afrikaanse en de Galicaanse rite. De standaardisering vond later plaats, waarbij de Romeinse rite de officiële werd.

Mooi is dat tot op de dag van vandaag in de Latijnse Mis ook nog in het Grieks gezongen/gebeden wordt, nl. het Kyrie Eleison. Zo blijven de vroege wortels van het Christendom zichtbaar.

Arthur Prakken

Zaterdag 3 mei

09.30 uur H. Mis Teresiakapel, aansluitend
rozenkrans voor de vrede
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna, samenzang
Voor het geestelijk en materieel welzijn
van alle parochianen;
Greet Nieuwhof (Jrd.)
Voor alle zieke parochianen

Zondag 4 mei: 3e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg
Na de Mis koffiedrinken en ontmoeting
11.30 uur H. Mis Pancratius met
Kinderwoorddienst
Ernest Lempers;
Frans Kuijpers en Lies Kuijpers-Vankan,
Cir Senden-Kuijpers, Charles Senden;
Ouders van Zandvoort-Frenken en van
Zandvoort-Rook

Maandag 5 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
18.30 uur H. Mis Anna
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Dinsdag 6 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 7 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen onderweg naar
de hemel

Donderdag 8 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 9 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 10 mei

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna
Voor het geestelijk en materieel welzijn
van alle parochianen

**Zondag 11 mei: 4e zondag van Pasen/
Moederdag**

09.00 uur H. Mis Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg
Overl. ouders van Leeuwen-Pommé (Jrd.)
11.30 uur H. Mis Pancratius met
Kinderwoorddienst

Maandag 12 mei

H. Pancratius
09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
18.30 uur H. Mis Anna
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Dinsdag 13 mei

H. Servatius
09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor de zielenrust van Jan en Anneke van
Berkum-van Tuijl;
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 14 mei

H. Mattias, apostel
09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Donderdag 15 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 16 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 17 mei

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna
Overl. ouders Bauwens-Savelberg en
familie:
Voor alle zieke parochianen

Zondag 18 mei: 5e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg
11.30 uur H. Mis Pancratius met
Kinderwoorddienst

Maandag 19 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 18.30 uur H. Mis Anna
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Dinsdag 20 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 21 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Donderdag 22 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Vrijdag 23 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Zaterdag 24 mei

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
 Frans Cremers
 14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
 18.00 uur H. Mis Anna
 Voor het geestelijk en materieel welzijn
 van alle parochianen

Zondag 25 mei: 5e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Pancratius
 10.00 uur H. Mis Molenberg
 11.30 uur H. Mis Anna, Eerste H. Communie
 Tarcisius – Windekind - Eikenderveld
 11.30 uur H. Mis Pancratius met
 Kinderwoorddienst
 65 jarig Huwelijk Fam. Wijnen

Maandag 26 mei

H. Filippus Neri, priester
 09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 18.30 uur H. Mis Anna
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Dinsdag 27 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 28 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Donderdag 29 mei: Hemelvaart van de Heer

09.00 uur H. Mis Pancratius
 10.00 uur H. Mis Molenberg
 11.30 uur H. Mis Pancratius
 Martin Janssen

Vrijdag 30 mei

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Zaterdag 31 mei

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
 14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
 18.00 uur H. Mis Anna
 Voor alle zieke parochianen

Zondag 1 juni: 7e zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Pancratius
 10.00 uur H. Mis Molenberg.
 Na de Mis koffiedrinken en ontmoeting
 11.30 uur H. Mis Pancratius met
 Kinderwoorddienst
 Tiny Ackermann-Savelberg (5e Jrd);
 Dinie Hendriks-Ritzerfeld (Jrd.);
 Voor de zielenrust van Jan en Anneke van
 Berkum-van Tuijl

Maandag 2 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 18.30 uur H. Mis Anna
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Dinsdag 3 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel
 09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 4 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
 Voor alle zielen van overledenen
 onderweg naar de hemel

Donderdag 5 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 6 juni. Eerste Vrijdag

09.00 uur H. Mis Pancratius
Hans en Jeanne Schaghen-Vrencken en
zoon Kees;
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 7 juni

09.30 uur H. Mis Teresiakapel, aansluitend
rozenkrans voor de vrede
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna
Voor het geestelijk en materieel welzijn
van alle parochianen

Zondag 8 juni: Pinksterzondag

09.00 uur H. Mis Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg
11.30 uur H. Mis Pancratius met
Kinderwoorddienst
Mineke Vogels-Hellebrand (5e Jrd.);
Ernest Lempers;
Martin Janssen

Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag

11.30 uur H. Mis Pancratius

Dinsdag 10 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen onderweg naar
de hemel
09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 11 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen onderweg naar
de hemel

Donderdag 12 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 13 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 14 juni

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna
Voor alle zieke parochianen

Zondag 15 juni. H. Drie-eenheid / Vaderdag

09.00 uur H. Mis Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg
11.30 uur H. Mis Pancratius met
Kinderwoorddienst

Maandag 16 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
18.30 uur H. Mis Anna
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Dinsdag 17 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 18 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Donderdag 19 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 20 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 21 juni

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur H. Mis Anna
Voor het geestelijk en materieel welzijn
van alle parochianen

**Zondag 22 juni Sacramentsdag /
Processiezondag**

10.00 uur H. Mis + Processie Pancratius
10.00 uur H. Mis Molenberg

**Maandag 23 juni: Geboorte van de H.
Johannes de dooper**

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
18.30 uur H. Mis Anna
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Dinsdag 24 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Frans Cremers;
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel
09.30-10.30 uur Aanbidding Pancratius

Woensdag 25 juni

09.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Donderdag 26 juni: H. Hart van Jezus

9.00 uur H. Mis Pancratius
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Vrijdag 27 juni

9.00 uur H. Mis Pancratius
Wiel Leenders;
Voor alle zielen van overledenen
onderweg naar de hemel

Zaterdag 28 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen

09.30 uur H. Mis Teresiakapel
14.00 uur Biechtgelegenheid Pancratius
18.00 uur GEEN H. Mis Anna i.v.m. PCL.

Colofon

Pastoraal team:

Parochiepriester:
Pstoor-deken Hans Bouman
Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen
T 06-10983891 E deken@pancratiusheerlen.nl

Kapelaan Taison,
Welterkerkstraat 3, 6419 CR Heerlen,
T 06-51627758 E kapelaan@rkheerlen.nl

Diaken: Theo Clodt, T 06-34524700
E theo.clodt@home.nl

Catechiste: Anita van den Berg T 06-40508492
E anita@pancratiusheerlen.nl

Rekeningnummers:

Pancratius, kerkbijdrage:
NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Pancratius, Giften/Schenken

NL39 RABO 0122 4706 80
t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Misstipendia Pancratius

NL07 INGB 0001 0590 37
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Molenberg:

NL87 INGB 0001 0571 12 t.n.v. RK Kerkbestuur
Verschijning v.d. Onbevleete Maagd

H. Moeder Anna:

NL54RABO 01227 27 169 t.n.v. parochiefederatie
Moeder Anna-Maagd Maria

Secretariaat van de parochies:

Pancratiusstraat 41 (dekenij),
6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82
Openingstijden: dinsdag- en donderdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur
E-mailadres: secretariaat@pancratiusheerlen.nl
Website: www.pancratiuskerk-heerlen.nl
en www.rkheerlen.nl

E-mailadres kerkbestuur:

kerkbestuur@rkheerlen.nl

Volgende parochieblad

Het volgende parochieblad bestrijkt de periode 28 juni – 30 augustus 2025. Inhoudelijke kopij kan tot uiterlijk donderdag 19 juni worden aangeleverd; misintenties tot uiterlijk dinsdag 24 juni 11.00 uur via het parochiekantoor.

Dit parochieblad wordt gestuurd aan wie een gratis abonnement heeft genomen, naar keuze op papier of digitaal (zie ook p. 3).

Voor een abonnement op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief en de gegevens van de andere kerken in het cluster Heerlen Centrum/Zuid zie www.rkheerlen.nl.



Afzender:
Parochiekantoor
Pancratiusstraat 41
6411 KC Heerlen

Aan:
<<naam>>
<<adres>>
<<postcode plaats>>

<<wijk>>